

Camperreis 2018 Slovenië

Inhoud

Camperreis 2018 Slovenië.....	1
Voorlopige reisbeschrijving.....	2
Camping Liederhold – samenkomst Slovenië groep	4
APK en 2 nieuwe wioldoppen	5
Even in Vijfhuizen	5
Reparatie	5
Vertrokken	6
Verbazing.....	7
Naar Dresden	7
Dresden citytrip	8
Naar Tsjechoslowakije	9
Tsjechoslowakije - Dolce far Niente	9
4 dagen Tsjechoslowakije.....	10
Litzelau in Unterwossen	11
Litzelau 2.....	11
Reis naar Bled	12
Bled en het eiland	13
Bled 3.....	14
Naar Selega.....	15
Lipica en de Lipizaner peerdjes	16
Grote schoonmaak	17
Camping Lucija in Portoroz.....	18
Op de camping Lucija	18
Fietstocht naar Piran	19
Naar Postonja	21
De grotten van – en het kasteel bij – Postonja.....	21
Rustdag	23
Ljubljana.....	24
Ljubljana 2.....	24
Maribor.....	26
Naar Volporje	27
Weer terug in Maribor.....	30
Niets doen in Maribor.....	30
Reisdag naar Wenen.....	32
De stellplatz Wien	33
In Wenen	33
Even terug in Tsjechië	35
Op weg naar Nederland	36

16 april 2018

Om te beginnen de camper heeft een nieuwe stalling. Hij staat nu op 3 km van mijn woning, op de boerderij in Lengel. Hier is een nieuwe schuur gebouwd speciaal voor campers. Ik kan er in en uit zonder afspraak. Geweldig.

En ik heb ingeschreven en bevestigd op een 3 weekse reis met de CCN (Camper Club Nederland) naar Slovenië van 26 mei tot 14 juni 2018.

Morgen meld ik de camper weer aan voor de wegenbelasting, en komend weekend is de kennismakingsbijeenkomst met de mede reisgenoten op camping Lierderholt bij Apeldoorn.

De week erop gaat de camper voor de APK.

En zoals het er nu uit ziet vertrek ik, na het weekend van 12 mei naar Slovenië. Daar ontmoet ik dan de groep op 26 mei.

Voorlopige reisbeschrijving

16 april 2018

Van de site van de CCN – Vakantie Slovenië

In het voorjaar, gaan we naar Slovenië. We verzamelen ergens in zuid Duitsland bij de Oostenrijkse grens en dan rijden we de volgende dag (via binnenwegen) door Oostenrijk richting Bled.

Hier is de beroemde Vintgar Gorge (Vintgar kloof). Via houten bruggetjes en langs bergwanden loop je de kloof in. Aan het eind kom je bij een waterval, adembenemend en zeer mooie natuur. In Bled gaan we met een gondel een kasteel bezoeken welke midden in het meer ligt.

Vanuit Bled vertrekken we naar het zuidwesten. Net voor de grens van Italië is een paardenfokkerij in Lipica waar de beroemde Lipizzaners worden gefokt, een kijkje waard. Niet ver over de Italiaanse grens ligt Trieste aan de Adriatische zee, weliswaar Italië maar slechts een aantal kilometers van de camping. Het kleine stukje kust van Slovenië willen we niet overslaan. We brengen een bezoek aan Piran, het oudste en autovrije plaatsje wat bewaard is gebleven in oude historie.

Slovenië staat bekend om z'n oudheden, zo ook park Postojnska Jama. Een groot kasteel gedeeltelijk in een berg ingebouwd met daaronder een grot van waardoor men vroeger illegaal de bevoorrading verzorgde voor het kasteel van zowel water als voeding en munitie. Dit is een van de weinige grotten waar we met een trein een rondleiding krijgen.

Natuurlijk kunnen we de hoofdstad Ljubljana niet overslaan. Onze camping ligt hemelsbreed ongeveer 5 km van het centrum. Natuurlijk ook weer een kasteel in het centrum en de beroemde Tromostovje brug (de drie bruggen).

Hierna vertrekken we richting Maribor en bezoeken een camping aan de westkant van de stad. Maribor is de 2e grootste stad van Slovenië, dus na Ljubljana, maar zeker een bezoekje waard. Als laatste komen we weer ergens onder de Oostenrijkse grens

weer uit. We eindigen deze reis op donderdagavond met een afscheidsdiner zodat je alle tijd hebt om via binnenwegen door Oostenrijk te trekken want dan betaal je geen tol.

De mooiste natuur en dorpen zie je wanneer je kleine wegen binnendoor neemt. Je gaat dan over vaak smalle wegen door de bergen, over passen en kleine dorpjes waar je het echte oude Slovenië nog kunt zien.

Voor welke doelgroep is deze reis:

Mensen die houden van burchten, kastelen, natuurparken en rust. We staan gemiddeld 3 nachten op een camping, hebben zeker geen haast maar genieten van alles om ons heen.

De voorlichting voor de reis is op 28 april in Beekbergen.

Camping Liederhold – samenkomst Slovenië groep

Vrijdag 20 april

In de ochtend boodschappen gehaald en samen met de spullen uit de woning naar de camper gebracht. Rond de middag de camper omgeruild voor de auto. De auto blijft achter op de plek van de camper.

Daarna naar garage Raymond gereden voor olie controle en om de lamp te laten zien die vervangen moet worden voor de APK keuring. Omdat de contactpolen van de huishoudaccu uitgeslagen waren deze met een schuurpapiertje schoon gemaakt. Testen doe ik later wel.

Rond 14 uur op weg naar Beekbergen, waar ik een uurtje later op de camping aangekomen ben.

Er waren al 4 anderen Campers van de Slovenië reis aanwezig. Handen schudden en even bijpraten. Daarna in de camper alles op de juiste plek neergelegd en lekker even in de zon zitten. Van 17 tot 19 uur borrelen bij de burens en kennismaken. Daarna koken en wat lezen.

Zaterdag 21 april

Uitslapen, douchen, ontbijt en wachten op de anderen die beetje bij beetje binnendruppelen.

Om 13:30 naar de vergaderruimte waar we op Barbara na compleet waren.

Hier hebben we het routeboek en uitleg gekregen. We verzamelen in Zuid Duitsland en rijden dan via de binnenwegen naar Slovenië. Waar we daarna 3 weken rondtoeren.

Ook uitleg over de campings, de verkeersregels en de Slovenen.

Aan het einde foto's maken voor het smoelenboek. Waarna we om 15 uur weer bij de camper terug waren. Rest van de dag in de buurt van de camper en de burens doorgebracht.

Ik heb nog geprobeerd of de tv en de satelliet ontvangst geen storing opgelopen heeft in de vochtige winter. Maar ik kreeg geen ontvangst door de hoge bomen. Alle andere zaken lijken goed in orde. Volgende week de APK en ik kan vertrekken.

Van de groep ben ik op Marjolein na de jongste, de anderen zijn allemaal ouder. Het is een gemengd gezelschap. Allemaal even aardig en gezellig. De tijd was te kort om met iedereen te praten maar daar hebben we straks 3 weken de tijd voor in Slovenië.

Zondag 22 april

Om 12 uur moeten we de plaats teruggeven, dus na de ochtendrituelen de camper rijklaar maken, handen schudden en vertrek.

Ik ben doorgereden naar Kim en Kyle voor een kop koffie. Rond 14:30 was de camper weer in de stalling.

APK en 2 nieuwe wioldoppen

Dinsdag 1 mei

De camper is verleden week zonder problemen door de keuring gekomen. Hij heeft ook weer een nieuwe koplamp en de uitlaat is netjes zwart gespoten.

Na de APK en kleine onderhoudsbeurt ben ik doorgereden naar de truck en camper wasstraat in Wijnbergen. Omdat daar vlakbij ook een FIAT dealer zit langsreden voor wioldoppen. Ze hadden niets liggen maar ik zou een mailtje krijgen over de kosten. Gisteren een mail ontvangen dat ik voor 48 euro 2 originele doppen kon ophalen. Vanmiddag opgehaald en naar de camper gebracht. Dit weekend ga ik ze erop zetten. Omdat ik 2 kappen op de zelfde dag verleden jaar verloren ben heb ik het vermoeden dat ze gestolen zijn. Ik ga ze dan op aanraden van de dealer met tierips vastzetten.

Beetje bij beetje ben ik de houdbare etenswaren aan het kopen en de kleding en rommeltjes aan het inpakken. Ook ben ik de route aan het uitzetten. Ik denk dat ik op de heenreis via Tsjechië ga om Pilsen en Praag te bezoeken.

Even in Vijfhuizen

7 mei

Zaterdag 5 mei vertrokken voor een weekend in Hoofddorp.

Met de reden om de camper even over een grotere afstand te testen.

Op 7 mei weer terug gereden. Problemen met de ruitensproeier en USB aansluiting bij het bed ontdekt. Verder alles in orde.

Verzekering verlengen

Woensdag 9 mei

Bij de NKC heb ik een verzekering op aanschafwaarde. Deze verloopt dit jaar na 3 jaar geldigheid.

Om deze te verlengen moet de camper opnieuw getaxeerd worden. En dat was vandaag. Ik ben in 3 jaar 2000 euro in waarde gezakt. Mooi toch ! De camper wordt nu 5 jaar voor de getaxeerde waarde verzekerd. Ergo voor alles wat er zou kunnen gebeuren in de komende 5 jaar krijg ik de huidige taxatiewaarde uitgekeerd.

Reparatie

vrijdag 11 mei

Ik heb vandaag een afspraak voor een nieuwe ruiensproeier pomp.

Omdat Raymond het erg druk heeft heb ik voorgesteld met zijn aanwijzingen zelf de pomp bij hem in de garage te vervangen. Eerst de luchtfilter met alle aansluitingen eraf, daarna de ruitenvloeistoftank eruit en dan de motor eronder vervangen. Alles daarna weer in elkaar zetten. Leuk.

Omdat ik toch aan he klooiën was de kapotte USB vervangen, met gebruik maken van de meetapparatuur van de garage.

En meteen alle 4 de (2 nieuwe) wioldoppen met tyrips vastgezet. Totaal 3 uurtjes de monteur gespeeld.

Vertrokken

15 mei

Gisteren de kleding en elektronica uitgezocht die mee gaat met de reis.

In de morgen alles in boodschappen tassen. Ook de etenswaren erbij gezocht.

En met de spullen naar de camper. Nog even brood en beleg gehaald. Alles zo veel mogelijk in de koel- en kastjes opgeborgen.

De auto terugbrengen, laatste controle in huis, en met de e-fiets naar de camper. De fiets op het rek en rond 11 uur vertrek.

Eerst naar campingwinkel Obelink in Winterswijk. Mijn LNB van de schotelantenne heeft een opdonder gehad en ik vertrouw deze niet meer. Een nieuwe gekocht en voor de zekerheid er ook maar 10 meter tv draad bij gedaan. Klein rondje door Obelink, nog even tanken en om 13:30 vertrek naar camping de Alte Muhle.

Met de nieuwe garmin ben ik begonnen aan een zeer vreemde route, maar zeker niet rechtstreeks naar de autobaan. Omdat ik met de instellingen gepruts heb en het mij te ingewikkeld werd om alles goed te krijgen, terug naar fabrieks instellingen. En ja omdat ik op de garmin het voertuig als camper ingesteld had en mileuzones vermijden aan had gezet de vreemde route. Nu kreeg ik alleen nog steeds de vraag of ik door de milieuzone of om wilde rijden. Een stuk Ruhrgebied is schijnbaar milieuzone, met uitzondering van de autobanen. Voor wie daar met een oude diesel heengaat, houd er rekening mee.

Overigens de nieuwe Garmin is de 660 camper: deze houdt rekening met breedte, lengte en hoogte, neemt geen kleine straatjes, of moeilijke bochten. Heeft alle campings in Europa met gegevens over camping geladen en kan 'indien verbonden met je gsm' de camping bellen.

Dus ik heb nog wel even een paar instellingen te regelen.



Door de vele files was ik pas om 18:00 op de camping. Net op tijd want om 20:00 gingen de hemelsluizen open.

1e camperplek in Duitsland

Verbazing

woensdag 16 mei

Hiep hoi de zon schijnt.

Vandaag een rustdag, ook om alles op de juiste plaats op te bergen.

Met verbazing heb ik gisteren gereden in Duitsland:

Ongelooflijk veel baustellen, waarbij ik niemand heb gezien. In NL hebben wij het grapje van de wegwerker die over de schep hangt, hier hebben ze GEEN wegwerkers! Dit werd later bevestigd door de campingeigenaar. Baustellen kunnen hier zomaar meer als een jaar baustelle blijven. Het meeste geld gaat nog steeds naar voormalig oost Duitse wegen. Dat was onderdeel van de afspraak met de Ozzies (zoals ze hier zeggen).

Lokale wegen zijn gatenkaas met hier en daar een plakkertje erop. Droevig en niet goed voor de camper.

Uit verveling ben onderweg vrachtwagens gaan tellen op herkomst. Van de 25 vrachtwagens die ik inhaalde waren er 14 (VEERTIEN) niet uit Duitsland.

Laat ik er wel bij zeggen dat ik het vergelijk met 30 jaar geleden toen ik zelf nog in Düsseldorf werkte en toen ook veel met de auto onderweg was. Later kwam ik er alleen op doorreis in het weekend.

Naar Dresden

Donderdag 17 mei

Vanmorgen de camping verlaten en op weg naar Dresden. Het plan om naar Pilsen en Praag te gaan is ingeruild voor Dresden. Te veel negatieve berichten over kamperen in Praag. Zie er dus van af. Misschien als ik een mooie grote degelijke camping buiten Praag vind, en Praag bereikbaar met openbaar vervoer, dat ik me alsnog bedenk. Vlak voor de autobaan tanken en de 300 km rijden.

De wegen werden rustiger en het asfalt beter naarmate ik meer naar het oosten (de oude DDR) reed.

Om 16 uur was de receptie gesloten dus zelf maar een plekje op de super drukke stadscamping van Praag gezocht. Wel goede en mooie voorzieningen. Alleen internet laat het ook hier afweten. Wat zijn wij verwend met het internet in Nederland. Ik mocht blijven op het plekje, sta wel schuin, en vlak tegen de weg aan. Blijf hier niet lang dus voor nu.. ok.



Camping in Dresden

Dresden citytrip

Vrijdag 18 mei

Vandaag staat Dresden op het programma.

Ik zou eerst op de vanuit de camping georganiseerde citytrip meegaan.

Helaas waren er te weinig aanmeldingen (maar 1), en ging de trip niet door.

Dan maar met bus 66 die voor de camping stopt en in Dresden bij de hauptbahnhof. Vanuit de bahnhof door de – om 11 uur nog rustige – winkelstraat om aan de andere kant op de toeristenbus te stappen. Dit is een rondrit van ruim 1,5 uur met uitleg. Ik had een NL koptelefoon gekregen, maar de Duitse (naar later bleek) gids kwam daar ruim boven uit. En zijn verhaal was veel sappiger met grappen, maar je kon duidelijk merken in zijn verhaal dat hij duidelijk meer charme had voor de oude DDR. Veel verhalen gingen daar ook over.

Dresden is zwaar gebombardeerd in WW2 en het hele centrum heeft een week lang gebrand. Er was dan ook niets meer van over behalve stukken van de Frauenkirche. Er schijnen temperaturen van over de 1800 graden gemeten te zijn.

Het centrum is dan ook nieuw en met ruime straten. Buiten de kern staan de oude huizen en kastelen er nog. Dresden was vroeger een sjieke stad, nu staan veel huizen leeg.

Nog steeds heb ik geen goed internet dus de foto's bij de verhalen komen later.

Naar Tsjechoslowakije

Zaterdag 19 mei

Vanmorgen inpakken, afrekenen, wc legen, douchen, en vertrek naar Tsjechië. Na Dresden heb ik geen zin in Praag. Dat doe wel een keer met bus of vliegtuig. En dus gezelschap. Nog even boodschappen bij Lidl. Tanken. En bij de grens vignet kopen en 50 euro ruilen (slechte koers, maar moet toch een paar kronen bij me hebben).

Zit nu midden in Tsjechië: Bohemen. Op een boeren camping midden in de weilanden en bossen. NL eigenaar die het helemaal authentiek verbouwd heeft. En dus ook geen wifi of internet. Matig GSM signaal. De herten, hazen en roofvogels komen heel dicht voorbij. Fantastisch om helemaal uit te rusten. Wel zwembad. Laat nu de zon maar komen. Mag vanaf maandag gewoon mee-eten.

Camping is 6 Ha groot en we staan er met 1 caravan en 1 camper. Foto zodra ik weer goede wifi heb. Boerderij heeft overigens 20 Ha.



Tsjechoslowakije - Dolce far Niente

20 en 21 mei



4 dagen Tsjechoslowakije

22 en 23 mei

Nu 4 dagen op de camping in Bohemen. Zonder internet en wifi. Via 3g kan wel maar is duur en heul traag. Gebruik ik dus 1 keer per dag.

Wat doe je dan op een camping waar je de enige gast bent. Lezen – 3 boeken in 4 dagen, lang slapen, vroeg naar bed, beetje wandelen. Ik sta op 40 meter van het zwembad, maar dat is net gevuld met "winter"-water.

Kletsen, borrelen, en mee-eten tegen geringe vergoeding met de NL eigenaren. En ... alle dagen zon, dus op de stretcher.

Ik kom helemaal tot rust !

Oh ja..... Heb de camper weer schoongemaakt.



De open haard / BBQ



De bar



Litzelau in Unterwossen

Donderdag 24 mei

Vandaag is de reisdag naar het vertrek punt in Zuid Duitsland van de Slovenië reis.

Vanmorgen om 10 uur vertrokken om over de E55 naar Linz en dan via Salzburg naar Unterwossen (moet spraakgebrek zijn).

Maar eerst de E55. Dit is de hoofdweg van Praag naar Linz. Jawel in aanbouw: stukje snelweg, dan weer over de dorpjes, stukje snelweg, dan tussen de tractoren, stukje snelweg, dan weer over een boerderij, stukje snelweg, dan weer echt midden door de stad. En overal zijn de met de weg bezig, dus stoplichten en files. Kortom 4 uur later had ik de 125 km afgelegd. En was ik ik Oostenrijk. Tolvignet gekocht en nu vaart erin. Bij de grensovergang Oostenrijk – Duitsland dikke controle. Stapvoets moesten we door een politiekordon, waarbij er af en toe een auto uitgehaald werd.

Hoeho open grenzen in Duitsland! Op weg naar München en bij Reit im Winkel eraf. Daar eerst de proviand aangevuld en getankt.



Ik sta nu op camping Litzelau aan de voet van het skigebied de Steinplatte, daar waar ik 20 jaar geleden mijn pols gebroken heb tijdens een skivakantie aan de Oostenrijkse kant.

Regen bij Salzburg

Litzelau 2

Vrijdag 25 mei

De volgende campers druppelen binnen. We zijn nu op de helft. De anderen komen zaterdag aan.

De dag al kletsend doorgebracht. Geholpen met de e-bike van Hans. De elektronica werkte niet meer. Na veel zoeken er achter gekomen de het spiegeltje de kabel op het stuur doorgebroken heeft. Met een noodreparatie alles weer werkend gekregen.

In de avond nog tot 22:30 geborreld.

Nog steeds geen mogelijkheid om foto's te uploaden. Hoop op volgende camping betere wifi.

Af en toe regen, maar ook veel buiten kunnen zitten.

Reis naar Bled

Zondag 27 mei

Reisdag naar Bled. Inpakken en rond 10 uur vertrek. Omdat ik toch al het Oostenrijk vignet had, meteen de snelweg op, de grens over en op naar Slovenie.

Volgens een van de medecampers hebben we 14 tunnels gereden. In ieder geval waren het er veel. Voor 2 tunnels heb ik nog bij moeten betalen. 7,20 en 11,50 euro, waarbij de laatste de Karawanken tunnel was die begint in Oostenrijk en eindigt in Slovenie. Meteen na de tunnel bij het tankstation het Slovenie vignet gekocht voor 30 dagen. Rustpauze van 1 uur. En verder. 3 afslagen verder van de snelweg en bij de Lidl (ja ook in Slovenie), het proviand aangevuld.

Om 15:30 stond ik als eerste op de Camping. Wachten op de volgenden. Daarna camper op de plek gezet. Net op tijd, want stortbui. De hele reis prima weer.

Snitsel gebakken, en daarna film gekeken en op tijd naar bed. Slecht geslapen door de vele hoosbuien.



Hier op tafel: een eekhoorn.

Bled en het eiland

Maandag 28 mei



Eerst koffie !

Vanmorgen hebben we een uitstapje naar het eiland in het meer van Bled.

Om 10:15 verzamelen, en met de fiets naar de boot. 15 minuten varen en 40 minuten op het eiland. Het is er heel erg toeristisch. Voor 6 euro mag je het kapelletje in en voor 4 euro luiden ze de klok voor je. Dus niet gedaan!

Wel uitzicht op villa Bled, waar Tito nog gewoond heeft.

Vila Bled. De oude woning van Generaal Tito →

Kerkje op het eiland in het meer van Bled



Daarna op de fiets naar Bled. Daar het kerkje (gratis) bekeken. Geld gehaald. Was nog zoeken in het dorpje en de lokale taart gegeten. Afgesloten met een biertje en op de fiets verder de route rond het meer van Bled gereden. Niet echt fietspaden dus veel op het wandelpad gereden. De weg was niet te doen: smal en veel verkeer. Toeristen bussen en caravans.



Vanaf het terras. De kerk en het kasteel van Bled

Bled 3

Dinsdag 29 mei

Paar fotos van gisteren:



Lokaal taartje. Heerlijk



Harriewarrie op de boot naar het eiland



Naar Seleca

Woensdag 30 mei

Vandaag een reisdag.

We wilden langs de meest westelijke route door het hooggebergte, maar nadat we op internet de weg bekeken hadden leek dat toch een minder goed plan. Met een camper van 3 ton over hele smalle en steile bergwegen, een weg vol met kuilen en scheuren, en geen vangrail, nee !

Het alternatief was over de autobaan langs Ljubljana. Nee dan zouden we er heel snel zijn. Dus er tussenin over de niet tolgeweg de 150 km. En dat was inderdaad binnendoor, maar daardoor een hele mooie route door een fantastisch landschap.

Ongelooflijk wat is Slovenië groen, rustig en mooi.



Camping Brajda



HarrieWarrie op de camping

Lipica en de Lipizaner peerdjes

Donderdag 31 mei

Vandaag naar de fokkerij van de Lipizzaner paarden in Lipica.

Om 10 uur op de fiets vertrokken voor een ritje van 15 km heen en 15 km terug. Ging niet zo voorspoedig door problemen met en fiets en een elektrische rollator.

Om 11 uur stonden we voor de paardenfokkerij.

Hier een rondleiding. Een Lipizzaner paard wordt zwart of bruin geboren en na 5 tot 6 jaar verkleurd het paard tot het mooie wit van de Lipizzaner paarden zoals we wel kennen uit Wenen. Vanaf 4 jaar worden ze getraind en alleen de allerbesten mogen dan naar Wenen. Interessant verhaal.

Daarna zijn Hans, Marian en ik op de fiets terug gereden. De anderen zijn nog verder op de fokkerij gebleven. Onderweg een biertje. Maar de prijs van een schnitzel was erg verlokkelijk, dus ook maar een schnitzel gegeten. Nu uitbuiken voor de camper.



De zwarte veulens



HarrieWarrie op een Lipizaner



Nu ook een tattoo



Nadat al het vlees opgegeten is

Grote schoonmaak

Vrijdag 1 juni

Voor vandaag geen plannen.

De camper maar eens grondig schoonmaken na 2 weken gebruik.

O.a. was ik 2 dagen geleden vergeten de koelkast deur te blokken, met het gevolg dat bij een haarspeld bocht de deur open gegaan is en meerdere dingen waaronder een bak sla over de hele vloer gekomen is. Wel direct even opgeruimd, maar vandaag maar met een natte dweil en schoonmaakmiddel ertegenaan.

En de mat voorin zit vol met opgedroogde modder, dus die ook maar uitkloppen. Ook onderweg spullen maar in de verschillende kasten gedonderd. Enfin genoeg te doen.

Helaas is hier op de camping geen wasmachine. Maar op een volgende camping uitgebreid de was doen: het vuile bedden- en onder-goed.



Camping Lucija in Portoroz

Zondag 3 juni

Gisteren zaterdag de reisdag naar Portoroz.

Maar 40 km en omdat we niet eerder dan 15 uur verwacht werden, pas om 13 uur vertrokken. Rustig parallel aan de snelweg over de dorpjes gereden. We waren met 3 campers: Ger en Elly, Joop en Nettie, en ikzelf.

Onderweg nog een flinke hoosbui gehad, maar droog vertrokken en droog aangekomen. We zitten nu dus aan de Middellandse zee. Gevolg veel muggen. Ook is het hier erg warm en klam.

Vandaag

Gezamenlijk om 10 uur koffie met een taartje.

Gewacht tot de wasmachine vrij was en een wasje gedraaid. Deze hangt nu te drogen, zodat ik weer van schone kleding voorzien ben. Ook het onderlaken mee gewassen. Slaap nu in de 2e set beddegoed. Voor het hoelaken was geen plaats in de machine. Die komt op de volgende camping wel.

Op de camping Lucija

Zondag 3 juni



Fietstocht naar Piran

Maandag 4 juni

Fietstocht naar Piran.

In de haven een zeevis salade geeten: heerlijk.



Zeemeermin en op de achtergrond de boot waarmee ik in 1994 met IBM een weekend weg geweest ben



Panorama foto Piran 2



Panorama foto Piran 1



Terug een foto van de camper van boven.

Naar Postonja

Dinsdag 5 juni

In de ochtend de camper gepakt en om 12 uur vertrokken voor een ritje van 80 km binnendoor.



Hoosbui



Ook hagel onderweg

Halverwege gestopt voor koffie en broodje voor de camper. Maar na 5 minuten zitten een dreigend zwarte lucht. En ja, hoosbui en onweer. Zelfs nog 5 minuten in de hagel gestaan. Na een 3/4 kwartier klaarde het weer op dus verder. We staan nu op camping Pliva Jama op 600 meter hoogte in de bossen.

Wat een verschil met de hete benauwde camping aan zee. Fris en vochtig hier.



De grotten van – en het kasteel bij – Postonja

Woensdag 6 juni

Vanmorgen vroeg op want om 9 uur staat de bus bij de receptie. Deze bus zou verder de dag bij ons blijven.

Eerst naar de grotten van Postonja. Hier eerst met een treintje diep de grotten in, daar een wandeling van 1,5 km door de grotten, en het laatste stuk weer met het treintje naar de uitgang.

Een hele mooie en indrukwekkende wandeling tussen de druipsteen rotsen, op 115 meter onder de grond. Steile en smalle wandelpaden langs ook diepe afgronden. Niet best voor mijn knie. Het klimmen naar boven ging wel, maar naar beneden lopen was erg pijnlijk. Maar een fantastische ervaring!



Daarna met de bus naar Postonja waar we 2 uur mochten doorbrengen. Na de inspanning in de grotten zijn we allemaal op een terras neergeploft en blijven zitten. Niets van de stad gezien.



HarrieWarrie als machinist

Om 14:15 weer in de bus naar kasteel Predjama.

Een redelijk smalle weg, maar knap stuurwerk van de chauffeur. De helft is naar het kasteel gelopen, de andere helft, waaronder ik zijn weer op een terras gaan zitten. Ik heb het nog tot halverwege naar boven geprobeerd, maar mijn knie werkte niet meer mee.

Om 16:30 vertrok de bus weer terug naar de camping. Hier een biertje en 's-avonds bij het restaurant gaan eten!



HarrieWarrie bij Premjaka

Rustdag

Donderdag 7 juni

Weer een regenachtige dag.

Uitgeslapen en de rest van de dag lezen en de camper schoonmaken.

Er zijn er nog die het zwembad bezocht hebben. Geen zin in.

's Avonds Sloveense avond in het restaurant. Groep oudere Slovenen kwamen volksdansen. We mochten meedoen. Gelukkig had ik last van mijn knie.

Iets eerder terug weggegaan en naar de camper. Daar de laatste 2 delen van de TV serie Strikeback gekeken. Had ik meegenomen op een USB stick.

Ljubljana

Vrijdag 8 juni

De dag begon slecht: met inpakken van de campingstoel in het vooronder mijn kop gestoten tegen het openstaande raam. Een lelijke snee in mijn bolletje. Marjan en Hans hadden pleister, dus professioneel afgekit. Wel hoofdpijn dus maar niet mee naar het oorlogsmuseum.

Naar het winkelcentrum en vijf winkels bezocht: korte broek voor vier euro en het jasje voor zes euro gekocht.

Daarna tanken en toen op een terras koffie met een gebakje, ik had goede wifi, dus alle post weggewerkt. Nog een cola en totaal maar € 2,90 afgerekend. Top.

Heel rustig naar Ljubljana gereden omdat we er toch niet voor vier uur op de camping mogen aankomen.

PS iemand met een spraakgebrek moet die naam Ljubljana hebben bedacht: 2 jees en 2 ellen. Toch nog te vroeg aangekomen, dus even buiten de camping staan wachten samen met Annabel en Leo. Om 15:30 uur kwam Hennie ons halen, dat op de camping welkom waren. De camper neer gezet en weer een paracetamol regen de hoofdpijn.

Toen de anderen kwamen begon het schotel draaien om ontvangst voor de TV te zoeken. Niemand kijkt TV (zeggen ze), maar de ontvangst moet er wel zijn. Ik heb een simpele losstaande schotel die ik echt zelden neerzet. Wel heb ik heb een nieuw werkwoord bedacht: schotelen.

Helaas in de avond weer regen en onweer, dus allemaal toch achter de TV. Ik heb de schotel niet staan en heb een boek gelezen.

Ljubljana 2

Zaterdag 9 juni

Vroeg op omdat we om 8:30 voor de verjaardag van Jeanette gingen zingen, en daarna om 9:00 uur met de bus naar Ljubljana. Om 10 uur stond de gids klaar waarmee we 2,5 uur door de stad gelopen hebben. Ljubljana is een interessante stad met een rijk verleden. Maar ook veel gezellige terrasjes. Omdat het zaterdag was en ook nog marktdag was er veel volk in de stad. Het was alweer flink warm.

Na de rondleiding op een terras neergeploft. Bleek een Japans terras te zijn. Ik heb een Tokio Black Angus burger van 200 gram gegeten. In plaats van een broodje om de burger zat er een kunstig gemaakte plak rijst boven en onder het vlees. Moet zeggen erg lekker maar ook erg rauw stuk vlees (typisch Japans).

Na het terras terug naar de bus gelopen, en terug naar de camping. Hier even heerlijk een uurtje de gemiste – door hoosbuien – slaap ingehaald.

De cevapcici worstjes warm gemaakt en samen met de typische Sloveense aivar saus gegeten.

Van 20 tot 22 uur de verjaardag van Joop, Netty en Jeanette (allemaal jarig deze reis) gevierd.



Tokio Black Angus Burger



Kon t niet laten

Zondag 10 juni

Vandaag rustdag, dus eerst uitgeslapen.

Beddengoed en ondergoed gewassen.

Ik zit nu om 13:00 uur onder de luifel omdat het daarbuiten niet te doen is: 31 graden in de schaduw. Ook in de camper snoei heet. De was droogt wel heel snel.

Maribor

Maandag 11 juni

Gisteren reisdag naar Maribor. Behalve dat het drukkend benauwd was tot laat in de avond weinig te vertellen.

Dinsdag 12 juni

Vanmorgen iemand op de camping geholpen met zijn iPhone. Was geheel ontregeld, maar na 1/2 uur prutsen, alles weer zoals het moest zijn.

Daarna wassen, aankleden, de fiets van het rek en naar de kabelbaan. We zitten hier onder aan de skipiste van Maribor.

De anderen waren gisteravond al gegaan. Ik had er bij die warmte geen zin in en het werd ook al donker.

Ik zag onderweg mountainbikers die de skipiste naar beneden reden. Wauw !met de lift omhoog en met de fiets naar beneden.

Boven foto's gemaakt, en een koffie gedronken.



HarrieWarrie boven op de berg. Koffie op de berg

OKREPČEVALNICA SNEŽINKA	
CENIK	
HRANA	
Pomfri gorjica	2,50 EUR
Hachburger gorjica	4,00 EUR
Cheesburger gorjica	4,50 EUR
Hotdog gorjica	3,00 EUR
Pitačinka z Nabeljo - parjica	2,80 EUR
Pitačinka z maslacem - parjica	2,80 EUR
Pitačinka brez nadeva - parjica	2,50 EUR
SOPLI NAPITKI	
Kava gorjica	1,50 EUR
Kava z mlekom gorjica	1,70 EUR
Čaj gorjica	1,50 EUR
Čaj sladni gorjica	1,80 EUR
Voča (brezalka) gorjica	1,80 EUR
Kuhano vino gorjica	2,20 EUR
BEZALKOHOLNE PIVNICE	
Coca Cola 0,5l	2,00 EUR
Čokolada 0,5l	2,00 EUR
Fanta 0,5l	2,00 EUR
Schweppes 0,5l	2,00 EUR
Tangina 0,5l	2,00 EUR
Ledena čaj 0,5l	2,00 EUR
Multivitaminizirani sok 0,5l	2,00 EUR
Razredila 0,5l	1,70 EUR
Voda naravná 0,5l	2,00 EUR
Voda iz izvira 0,5l	1,50 EUR
Limonada 0,2 off	2,00 EUR
Cokolata 340 ml	1,70 EUR
Jabolčni sok 0,2 off	1,70 EUR
PIVO	
Štrani 0,3l	2,50 EUR
Laliko 0,3l	2,50 EUR
Rado 0,3l	2,50 EUR
ŽIGANE PIVNICE	
Bovrdolivo 0,25l	2,50 EUR
Bovrdolivo 0,33l	2,90 EUR
Travnik 0,25l	2,50 EUR
Travnik 0,33l	2,90 EUR
Ram 0,25l	2,50 EUR
Ram 0,33l	2,90 EUR
SLADIKOLES IN KONDITORSKI ŽIGOLJCI	
Sladikoles gorjica	1,40 EUR
Zimski sladikoles gorjica	1,80 EUR
Turški sladikoles gorjica	2,00 EUR
SLADIKOLES	
Limonada (Coca Cola) 170	1,00 EUR
Čokolada (Speed) 80g	1,50 EUR
Zimski gorjica 10g	1,50 EUR
OSTALO	
Razredila 0,5l	1,50 EUR
Razredila (Lizinka) 0,5l	2,50 EUR



Prijelijst boven op de skipiste. Met een beetje nadenken kan je het lezen.



Skilift



Op de achtergrond Maribor

Zo direct appels schillen en klein snijden voor de pannenkoeken. We gaan gezamenlijk pannenkoeken eten. Ieder doet iets en ik heb de appels.

Naar Volporje

Vrijdag 15 juni

Woensdag was weer een reisdag. Nu naar camping Menina in Volporje, dat is een kleine 80 km weer terug naar het westen. Dit keer heb ik de snelweg genomen. Ik heb genoeg van de kleine weggetjes en ik heb immers het tolvignet gekocht bij binnenkomst in Slovenië. Moet dan ook maar eens gebruik van maken.

Daardoor was ik te vroeg en ben samen met Sjef en Thea, die ook over snelweg gegaan waren, koffie bij de receptie gedronken, in afwachting van Hennie die de plaatsen indeelt. Om 15:30 mochten we op de camping. We staan allemaal achterin op een drassig veld. Met regen kon het wegkomen we eens problematisch worden. In de avond met een klein groepje bij het camping restaurant gegeten. Maar weer eens de mixed grill genomen.



Ik heb een huishoudster die de kruimels opruimt.

In de avond is er nog een zekering uitgevlogen, waardoor de binnenverlichting het niet meer deed. Even gekeken en besloten bij daglicht verder te zoeken. Daarom maar op tijd naar bed gegaan.

Donderdag in de ochtend alle zekering schakelaars uit en weer aan. Probleem heeft zichzelf verholpen. De fietsaccu op de lader gezet want we gaan met een paar man een stuk fietsen.

Om 11 uur vertrokken naar Nazareje om het oude kerkje te bezichtigen. Ten zuiden van de rivier heen om later via de noordelijke fietsroute terug te gaan. Mooie fietstocht, alleen op de terugweg moesten we een klein stukje over een drukke en smalle verkeersweg. Gelukkig maar 3 vrachtwagens die ons inhaalden.

De klim naar het kerkje was kort maar heftig, maar de moeite waard.



Voor het kerkje in Nazareje



Op de fiets naar boven



HarrieWarrie voor het kerkje

's Avonds hadden we het gezamenlijk afscheidsdiner met de hele groep. Was lekker en gezellig. Afscheid genomen van diegenen die al heel vroeg wilden vertrekken en nog een afzakkertje, tot en weer begon te regenen. Flinke hoosbuien in de nacht.



Gezamenlijk diner: varken

Weer terug in Maribor

Vrijdag 15 juni

Vrijdag al vroeg lawaai van de vertrekkers mede omdat er toch 3 campers vastzaten op het drassige drijfnatte veldje. Dus heb ik ook al vroeg getest of ik ook weg kon komen. Gelukkig bij mij geen probleem.

Dus ben ik ook maar vroeg gaan rijden. Ik ben nu terug op de camping in Maribor, omdat ik zondag door ga naar Wenen. Dan heb ik de eerste 80 km er al op zitten. En camping Kekek heeft goede wifi, is schoon en heeft verharde plaatsen.

Niets doen in Maribor

Zaterdag 16 juni

Heerlijk bijkomen van de Slovenië reis.

3 weken met de groep merk je wel. Je wordt een beetje geleefd. Je kan niet meedoen maar dat wil je niet, dus uitstapjes, gezamenlijk eten, veel drinken, en kletsen.

De komende tijd voor mijzelf, lezen, film kijken en uitslapen.



De ski afdelingen van Maribor



Plekje in Maribor

Reisdag naar Wenen

Zondag 17 juni

Vandaag reisdag. Geen vrachtverkeer. Om 10:30 vertrokken. Even proviand aanvullen.

Bij de grens tolignet kopen en de 260 km naar Wenen. Was er om 14:00 uur.

Stikkend warm bij 28 graden. Ik sta nu op de camper 'stellplats Wien'. Een plek voor 188 campers. Boven op elkaar. Midden in het industriegebied. En bewaakt. Wel de metro op 200 meter. Daar ga ik morgen mee naar de stad. Gezien de temperatuur verwachting, ben ik daarna zo snel mogelijk weer op pad naar een camping met zwembad en meer ruimte.



Let even op mijn plaatsnummer. Alle plekken hebben een naam



Temperatuur in Wenen

De stellplatz Wien



In Wenen

Maandag 18 juni

Opstaan en vroeg 10:15 met de metro naar de stad.

Ik stond om 11 uur al midden in het gewoel. De winkelstraat op en neer gelopen. En daarna de Hop on Hop off toeristenbus gezocht. Voor 28 euro mag ik de hele dag Hoppen en Off-en. Eerst de rode route midden door de stad 2 uur. Daarna biertje met Sisly en omdat het zo warm was en boven op de open bus wel aangenaam de blauwe route in de voorsteden gereden. I.v.m. de verkeersdrukte deed die er nog langer over. Wat 2 keer 1,5 uur zou moeten zijn werd van 11:30 tot ruim 16 uur. Daarna snel weer de metro terug naar de camper. Tjemig wat was het warm. En veel toeristen:

- Chinezen die je met hun paraplu de ogen uitsteken (die denken dat onze plu's parasols zijn). Hierbij lopen er ook nog een paar met een operatie doekje voor hun mond.
- Japansen die heerlijk blijven zwaaien met hun selfiestick en werkelijk van alles meerdere foto's maken, vooral van hunzelf, en daarbij niet uitkijken. Komt een dag dat ik er 1 vanaf mep.
- En dan de koe-boys uit Texas die helemaal niets zien. Zelfs ik val niet op. En je gewoon omver lopen al knauwend over Great, Marvelous en hun familie.

Morgen snel verder naar een camping met een zwembad.



Schönbrunn. Hier heeft Sissi gewoond en o.a. het huishouden gedaan



Prater met reuzenrad



Blauw (/groene) Donau



Ook Oostenrijks: Sisly of zoiets: donut met kaas en salami en sesamzaadjes
Chinees onder moeders paraplu.

Even terug in Tsjechië

Vrijdag 22 juni

Terugblik over afgelopen dagen.

Dinsdag 19 juni

Vroeg inpakken want in Wenen op 4,5 km van de camping zit een Conrad winkel. Conrad in NL is een verzendhuis met veel elektronica en onderdelen. Dus dat in een winkel wil ik wel eens zien. En inderdaad een superstore vol met ledjes, lampjes, printplaten, batterijen in alle vormen en maten. Ik heb genoten en 2 uur rondgelopen. Geweldig. En ging om te kijken en moest bij de kassa toch 80 euro afrekenen.

Daarna tanken en getracht de weg naar NL te vinden. De camper ging helemaal verkeerd en stuurde mij meteen Tsjechië in. Dat plan had ik niet want wilde via Oostenrijk – Salzburg naar huis. Dan maar even op de kaart rijden. De weg gevonden, maar bij Linz ging de GPS naar het noorden. Maar toegegeven en toen zat ik alsnog in Tsjechië. Dan maar naar de camping van de heenreis. Bovendien had die een zwembad. Iets waar ik al 3 dagen met de hitte van afgelopen dagen (30 graden) hallucinaties van had. Helaas een ongeluk in een van de tunnels en daar sta je dan bij weer +30 graden in de zon in de file.

Vlak bij de camping nog boodschappen gedaan in een lokale winkel. Lidl of Aldi snap ik nog wel. De indeling is EU wijd gelijk maar hier: opschriften waar ik niets van begreep.

Om even over 17 uur was ik er en 10 minuten later lag ik in een heerlijk verkoelend zwembad.

Geen wifi en geen internet via 4G.

Woensdag 20 juni

Al de hele dag geen verbinding, en dan merk je hoe afhankelijk je bent. Te gek voor woorden. Ik heb toen besloten om te zien of ik ook zonder kan. Tot vrijdag avond moet lukken.

Donderdag 21 en vrijdag 22

Hoe rustig. Veel tijd om te lezen, te zonnen en zwembadderen. Ik wil nog langer blijven, maar het weer begon vandaag al slecht te worden (nog maar 11 graden en snachts 7) en ziet er in NL veel beter uit. Dus de komende 2 dagen de resterende 850 km overbruggen.

Als de camper niet besluit dat er onderweg ook nog andere mooie plekjes zijn ben ik zondag avond weer in sBergh.

Op weg naar Nederland

Zaterdag 23 juni

Omdat het nog steeds fris is in de ochtend vertrokken naar huis. 850 km.

De eerste 125 km over de Tsjechische binnenwegen. Wat ze daar snelweg noemen is in Nederland een binnenweg. Van dorp naar dorp, met ook nog landbouw verkeer.

Daarna in Duitsland de autobaan op. Even tanken en daarna planken. Even over 17 uur een camping gevonden in de buurt van Fulda. Fris dus met lange broek en dikke trui naar bed.



Zaterdag op zondag op de camping Alte Muhle in Hessen



Zo fris zaterdag dat de warme trui aan moest

Zondag 24 juni

Om 11 uur vertrokken en in 1 keer door naar huis.

Om 16 uur stond de camper weer in de stalling, en was ik thuis. Komende dagen was draaien, camper uitruimen, en camper door de wasstraat. En thuis weer de magnetron, airfryer, 4 pits gastoestel, oven gebruiken. Joepie



Heel veel insecten naar de eeuwige jachtgronden geholpen



De camper is weer terug in de stalling