

# Camper 2017 voorjaar en zomer

## Schorsing opgeheven

17 mei.

De camper vandaag weer aangemeld bij de RDW.  
Nu naar jaarlijkse APK en hij kan de weg weer op !

## Regen, regen

19 mei

De camper is klaar. Ik zou kunnen vertrekken, maar het regent behoorlijk en het is nog niet warm.

Dus ophalen uitgesteld naar woensdag 24 mei.

## Vertrokken

26 mei

Eergisteren 24 mei om 9:45 met de bus vertrokken naar Doetinchem, daar de trein naar Hoofddorp. En daar 3 uur later om 12:45 angekommen.  
Onderweg gebeld: kan de camper pas om 17 uur ophalen.

En dan is het zo ver. De Camper staat buiten, klaar voor vertrek. Helaas ... de stroomonderbreker op de hoofdaccu geeft problemen. Gelukkig heeft Edwin een nieuwe liggen. Ingebouwd en vertrek. De volgende dag de camper schoon- en klaarmaken voor de eerste reis in 2017.

En nu vrijdag 26 mei sta ik dan tussen Hoofddorp en Nieuw Vennep aan de IJweg op de Allegondis hoeve of ook wel December hoeve (omdat ze zo in de kerstdagen bekend zijn met deze naam ivm de verkoop van dennebomen).



Decemberhoeve tussen Nieuw Venneep en Hoofddorp

Een kleine camperboerderij met 20 toch wel erg kleine plaatsen, wifi op een paar plaatsen, en 1 heren en 1 dames toilet, geen douche. Klein, goedkoop, en centraal gelegen. Keukenhof en strand op fiets afstand dus toppie voor Duitsers. En ja 80% aus Germany hier.

## Nieuwe plek

27 mei

Vanmorgen uitgeslapen. Daarna de camper rijklaar gemaakt.

Om 12 uur vertrokken naar Nieuw Vennep om de pootjes van de bril vast te laten zetten.

Bij Freek langs om de schade aan de luifel te bekijken (de ophanging begint te scheuren). Met een nieuwe grotere ijzeren plaat binnen aan de muur moet de luifel weer jaren mee kunnen. Zo spoedig mogelijk een plaat laten maken.

Daarna door naar de nieuwe Camperplaats bij Vijfhuizen. Top hier: nieuw, modern en van alle gemakken voorzien. Aardige beheerder. Naam: Camperplaats N205.



## Reparatie en naar 's-Heerenberg

28 mei

At heeft een ijzeren plaat van 2 mm dik liggen, en is bereid om deze op maat te maken. Eigenlijk was ik al op weg naar sBergh maar dat stel ik graag even uit. Na de Formule 1 van Monaco (op TV) om 16:00 naar At in Badhoevedorp gereden.

Daar door At de plaat geslepen, geboord, gespoten (wit), en geplaatst. TOP At ! Ik mocht ( en kon ) niet helpen.

Omdat het intussen 18:00 uur geworden was, en er heftige drukte van zee naar Duitsland geweld werd, besloten nog een nacht op campersite N205 door te brengen.

29 mei

Even heftige storm rond 6 uur vanmorgen. Hoorde later over springolf op zandvoort en heel donkere wolken boven Amstelveen. Behalve dat ik de tuinstoelen plat gelegd heb, prima doorgeslapen in een licht wiebelende camper.

<http://www.hartvannederland.nl/nieuws/2017/mini-tsunami-verrast-strandgangers/>



Dreigende 'shelf cloud' boven de polder  
AMSTELVEEN - Een dreigende 'shelf cloud' boven de polder: fotograaf Nickelas Ko...  
amstelveenz.nl

Toch nog startprobleem, bleek de minpool niet goed vast te zitten. Nieuwe klem gehaald in Hoofddorp en daarna door naar 's-Heerenberg.

Camper staat nu op de camping in Stokkum, en ik ben thuis, voor de was en de post. Morgen nieuwe klem erop zetten en camper schoonmaken en bijvullen met de resterende camper spullen.

Waarschijnlijk donderdag weer op pad. Doel nog onbekend. Hangt ook van t weer af.

## **In Zutphen**

Vrijdag 2 juni

Maandag de camper op camping de Boswachter neer gezet. Zonder aansluitingen.

Dinsdag linker spiegel vervangen en accukoppeling vervangen.

Woensdag thuis nieuwe MacBook ingericht en boodschappen voor thuis en camper gedaan.

Donderdag huis opruimen en wassen.

En dan vandaag – vrijdag – de camper gehaald en nu sta ik in Zutphen op de stadscamperplaats de Houtwal. 8 plekje bijna midden in de stad: 2 euro per dag via betaalautomaat, en stroom via de AanUit.net app (rekening krijg je later thuis). Geen wifi !

's-avonds met Joke Stam uit eten in Zutphen. Wat een leuke stad. En goed gegeten op de markt in Zutphen.



Houtwal Zutphen

## **Weer in de Achterhoek**

### **Zaterdag 3 juni**

Weer terug in Stokkum op camping "de Boswachter". Trix en Gert staan er al. Wijntje en daarna in Stokkum bij restaurant "Klaphek" eten.

### **Zondag 4 juni**

Uitslapen, samen ontbijten, en rustig de dag doorbrengen. Rond 16 uur vertrekken Gert en Trix naar Tolkamer, waar ze aan de Rijn op de camperplek gaan staan, en later op babyvisite bij Preben.



Gert in Tolkamer aan de Rijn

Ik lees nog wat, kook, kijk een film en ga om 1 uur slapen.

### **Maandag 5 juni**

Om 11:30 op de e-bike naar Didam voor de verjaardag van Tjibbe. Iedereen is er al, ben weer de laatste. Gezellig verjaardag vieren, met taart, knabbels, soep en drankje.

Om 17 uur weer de terugweg naar Stokkum. Op de camping sta ik nu naast een hele mooie woonwagen, voortgetrokken door een oude tractor. In gesprek met de eigenaar hoor ik dat hij uit Breda komt en met de woonwagen heel Nederland door trekt. De maximum snelheid is 16 km/h en bij bruggetjes en heuvels heeft de tractor met 28 pk het heel moeilijk met de woonwagen van bijna 5000 kilo.



## Dindag 6 juni

Ik wordt midden in de nacht wakker door regen die later op de dag over zal gaan in hoosbuien. En om 6 uur ineens oorpijn.

Vandaag camper opruimen en naar huis op de fiets om thuis te wassen en mijn oor te verzorgen. Tussen 2 regenbuien net droog thuis gekomen. Met de auto de spullen gehaald. Gezien het hele slechte weer denk ik niet morgen maar overmorgen naar het westen te vertrekken.

## Woensdag 7 juni

Thuis in 's-Heerenberg. Storm en regen. Wordt afgeraden om met Caravans en Campers te reizen.

## Terug naar Vijfhuizen

### 8 juni

Vanmorgen regen, regen en nog meer regen. Dus nog maar eens omgedraaid, koffie, nog meer koffie en maar weer terug in bed: lezen.



Rond 14 uur werd het droog. Snel douchen, inpakken en op naar de camper. 15 uur onderweg naar Vijfhuizen. Zit nu 20:30 voor de camper in een zonnetje, te wachten op de aangekondigde "code geel". Bijna strak blauwe hemel nu. Wacht met spanning op het slechte weer.



## **Even thuis**

**21 juni**

Intussen zijn we alweer 2 weken verder.

Ik heb van 8 tot 12 juni gestaan op camperplek N205.

Leuke fietstochten ondernomen door de omgeving. En redelijk tot mooi weer gehad

12 juni heb ik de camper terug gebracht naar de stalling, waar Edwin de komende tijd de reparatie aan de douchebak zal uitvoeren – niets ernstig de afvoer is losgebroken aan de onderkant. Een plek waar ik moeilijk bij kan. Ivm de drukte zal de camper ergens in de komende 2 weken gerepareerd worden.

In de middag met de trein terug naar 's-Heerenberg.

Intussen is het mooi weer (heel erg warm) geworden en ben ik eigenlijk ook wel even blij thuis te zijn: alles bij de hand en koeler dan op een camping.

Woensdag 14 juni ben met de auto naar de NKC Solo bijeenkomst in Arcen geweest om de kijken wat de Solo is en of ik me daar thuis voel. Bij aankomst gezamenlijk koffie en daarna rondgelopen en met meerdere solo campers gesproken. In de middag was het Reisplein waar ik mijzelf aangemeld heb. De bedoeling is dat je contact opneemt of contact krijgt met mensen die eenzelfde reisdoel hebben, om gezamenlijk ergens heen te gaan. Of om ze onderweg te ontmoeten. Ik heb nog geen gegevens binnen en er is ook nog geen contact opgenomen.

**Zondag 18 juni** vaderdag met BBQ bij Kim en Kyle. Gezellig!

Deze hele week is de NK wielervedstrijden in 's-Heerenberg, dus er is ook hier genoeg te beleven. Vanmiddag en vanavond NK tijdrijden, en zaterdag wegwedstrijd dames en zondag de heren

Maandag 26 juni ga ik de camper weer halen om een paar dagen naar Zeeland te vertrekken.

## **Vandaag extreem warm**

22 juni

Klik op de link

[trim.9297A2E8-394C-41C0-9A70-5DEED0E67667](https://trim.9297A2E8-394C-41C0-9A70-5DEED0E67667)



## **Zeeland**

Van 21 tm 25 juni hadden we de NK wielrennen in 's-Heerenberg. Heel leuk om live mee te maken. Hoewel de Dames op zaterdag en Heren op zondag heb ik achter de tv gekeken. Je ziet iets meer op de TV dan live bij de wedstrijden.

### **Dinsdag 27 juni**

In de ochtend de camper opgehaald en op weg naar camper camping " de Plantage " bij Yerseke. Daar afgesproken met Joke Stam Hansma om 2 dagen door Zeeland te fietsen.

Even na mijn aankomst en inchecken kwam Joke ook al. Besloten niet nog het dorp in te fietsen, maar in de boeren camping winkel eten bij elkaar te zoeken : quiche, sla, boontjes. Wijntje erbij. Heerlijk.



Zeeuws meisje – niet Joke



Zeeuws meisje – wel Joke (met biologische kersen van de Plantage)



In Yerseke op camping de Plantage

## Woensdag 28 juni

De volgende ochtend ontbijt op het Camping terras en de fietsroute voor die dag te bepalen. 30 km rond Yerseke.

Leuke tocht en onderweg nog een zeehond gezien (echt waar, we waren nuchter). Bijna thuis bij de camper, maar toch in Yerseke in voor een lunch. Tja als ze dan mosselen op de kaart hebben, ben ik om. Dit keer mosselen in donker bier. Joke houdt niet van vis en is daarom aan de andere kant van de tafel gaan zitten met haar biefstuk.

Thuisgekomen op de camping rust en voor het avondeten toast met kaas.



## Donderdag 29 juni

Weer ontbijt bij de campingwinkel. Overigens is het perensap en kersen – bij het ontbijt – van eigen boomgaard.

Vandaag gaan we voor de grote ronde van 51 km. Het weer zit mee: droog maar wel fris en veel wind! Aan het einde – onderweg geen koffiestops tegengekomen – in Kruiningen lunch bij de bakker, met veel ijsthee, broodjes, en als toetje eigengemaakt Zeeuwse bolus ijs en koffie. Jezelf verwennen!

Onderweg nog gestopt bij de Alpaca's om foto's te nemen.



Alpaca, met op de achtergrond de perenbomen van de Plantage en de camperplek

In de avond uit eten: voor mij vispannetje en Joke mixed grill.  
Vermoeid naar de camper en vroeg slapen.

## **Weer naar Vijfhuizen** **Vrijdag 30 juni**

Inpakken en vertrek. Ik naar Camperplek N205 on Vijfhuizen en Joke naar haar geboorte dorp Zierikzee.

Onderweg nog even vastgestaan omdat ik over de dammen wilde en daardoor midden in de voorbereidingen kwam van "concert at sea".



Nieuw stopcontact in de muur geschroefd, krijg alleen de stekker er niet in

Vanacht helemaal alleen op de camping gestaan in Vijfhuizen.  
Veel gelezen omdat het weer niet mee werkte.

## **Bij de tandarts**

### **Maandag 3 juli.**

Mijn Tandarts in Hoofddorp hou ik aan, omdat het een goede is.

En de ervaringen met vorige tandarts wisselingen:

Uw gebit ziet er goed uit,

maar zal toch een aantal vullingen moeten vervangen !

## **Naar 's-Heerenberg**

### **Dinsdag 4 juli**

Bij de audicien in Doetinchem.

Gehoorapparaat getest: prima in orde.

En nu ook Bluetooth koppeling voor het gehoorapparaat.

## **Naar Deventer**

### **Donderdag 6 juli**

Dit weekend is Deventer op stelten.

De Camper Club Nederland – waar ik ook lid van ben, organiseert een gezamenlijk bezoek aan dit evenement.

De camping is verbonden via een veerboot met het centrum vande stad.





Vrijdag in de stad voor het evenement.

Deventer kende ik nog niet, maar is een mooie stad.

Deventer op stelten is een zeer indrukwekkend evenement. Zie ook de fotos.





## **Camper even in de stalling**

### **Zondag 9 juli**

De camper voor 10 dagen in de stalling gebracht, en daarna terug naar huis. Ook wel even fijn. Alles binnen bereik en omdat het veel regende ook nog heerlijk droog.

## **Naar Lierderholt**

### **Donderdag 20 juli**

Met de bus en trein naar de stalling – ruim 3 uur voor 130 Km. Pfieuw, gelukkig tablet meegenomen en dus heerlijk kunnen lezen in de trein.

Op camping Lierderholt hebben we vrijdag de bijeenkomst van de reizigers, die mee gaan met de NKC reis door Noord Spanje.

### **Vrijdag 21 juli**

Vrijdag uitleg van de rit gekregen. We starten 9 september in Zarautz en rijden onder de Pyreneeën naar Barcelona. We gaan naar Guernika, Bilbao, de Picos de Europa, door de Rioja wijngebieden, bezoeken Barcelona en eindigen aan het strand bij Loret de Mar.

Een leuk gezelschap. En een mooie reis zoals de dia presentatie liet zien.

Ook technische uitleg over de Fiat diesel stopknop (nooit geweten dat ik die had), de leeftijd van de banden en de ijzeren bandennippel.

Daarna gezamenlijke lunch en uitleg bij de camper over technische zaken.



## **naar Termunterzijl**

### **Zaterdag 22 juli**

Omdat een aantal camperaars mij op de mooie jachthaven en de zeehonden attent op hadden gemaakt, wilde ik ook wel eens naar Termunterzijl.

Mooie en droge rit naar de waddenzee in het Noord-oosten van Nederland.

Omdat het restaurant van de Jachthaven al om 19 uur gesloten was, besloten in het dorpje bij een van de 4 visrestaurants te eten.

De eerste was bezet en dus maar bij het vis-snack restaurant te eten. Het was heerlijk.



Eb



Vloed



Haven met camperplekken



de Waddenzee



visje eten aan

## naar Haaksbergen

Maandag 23 juli



Onderweg de camper gewogen: 2940 kilo bruto

Het weer voor de komende dagen ziet er niet goed uit.

Daarom richting 's-Heerenberg, via de Duitse autobahn.

Tjemig het Duitse stuk voor de grens bij Enschede bestaat nog uit betonplaten. Ooit een idee van AH.

Omdat ik nog een paar onderdelen voor de camper en de reis naar Spanje nodig had, eerst op weg naar Camperpassie in Haaksbergen.

Gezellig enige tijd in de winkel doorgebracht: koffie en kletspraatje.

Gekocht:

- Metalen Spanje fietsbord voor achter op de camper (verplicht)
- Gas filter voor de LPG kook installatie (LPG in Spanje is niet van beste kwaliteit)
- Schakelaar voor de buitenlamp
- Doorlus stekker voor buiten

Omdat het toch al einde middag liep, besloten daar in de buurt op een camping te blijven.

Op aanraden van de familie Blanken – eigenaar Camperpassie – naar camping “op de Bleek”.

Een hele mooie en rustige boerencamping, aanrader! Zeker in combinatie met een



bezoek aan Camperpassie.

## **Naar Huis**

### **Dinsdag 24 juli**

Ik was zeker nog gebleven als de weersvoorspelling goed zou zijn.

Helaas, inpakken, camper spullen sorteren naar wat mee moet naar de woning en om 12 uur vertrek.

Nog even bij Kim langs en daarna samen met Dennis de camper stallen in Gaanderen op het terrein van Genap.

Thuis kleding en beddegoed wassen, en de documentatie over de Spanje trip lezen.

## **In Vollenhove**

Een weekend is georganiseerd door de CCN (Camper Club Nederland) en speelt zich af in de Weerribben – Overijssel.

### **Donderdag 17 augustus**

Vandaag reisdag naar de Weerribben. Om 16 uur aangekomen en meteen koffie met gebak.

Voor mij bekenden zijn Barbara (de orginator van het weekend), Jaap en Marjolein. Allemaal bekend van de NKC reis in mei 2016 door de Provence en de Camarque.

Het weer is niet best en na het eten vertrekt een grote groep naar een verassings element (oude kleren meenemen). Omdat ik nog een paar dingen te regelen heb en ik geen zin heb om in de regen te vertrekken ga ik niet mee.

Bij terugkomst van de groep is om 21 uur de gezamenlijke borrel met uitleg wat we de komende dagen gaan doen.

### **Vrijdag 18 augustus**

Vandaag een fietstocht door de weerribben. Met aansluitend het Bloemencorso van Sint Jansklooster.

Het is een mooie fietstocht, waarbij we op sommige stukken over hele smalle (75 cm) brede somst steile bruggetjes moesten fietsen. Het beste doe je zo'n bruggetje op snelheid. Maar omdat ik de voorlaatste was – het viel het soms stil - en ging ik al wiebelend over de brug. En dan is een slootje water 2 meter lager geen prettig vooruitzicht. Enfin heel erover.

Het Bloemencorso in St. Jansklooster is uniek. Deze wagens zijn 2 keer zo hoog als wat ik ken uit de bollenstreek. Van binnen gebouwd met steigerpijpen waardoor en op verschillende niveaus mensen naar buiten keken. Magnefiek en ik kan ieder aanraden dat 1 keer te bekijken. Een lokale bewoner waarmee ik een kwartiertje op een bankje zaten heb, had het over 4000 euro alleen al aan bouw materiaal, en dat is dan afgezien van de bloemen en uren die erin zitten. Helaas begon het halverwege de optocht te regenen. Ik had geen regenkleding meegenomen en ben dus vroegtijdig naar huis gefiets.

### **Zaterdag 19 augustus**

In de ochtend een stadswandeling – met gids – door Vollenhove. Interessant.

Na de wandeling ben ik bij de Vietnamees / Chinees langs gegaan om voor 12 man voor diezelfde avond te reserveren.

In de middag ben ik naar de supermarkt gereden om vlees te halen voor de BBQ die voor zondagavond op het progamma staat.

Zoals iedere dag om 17 uur borreltijd en daar melden zich nog 6 man extra aan om mee te gaan naar de Vietnamees.



P.s. het adres had ik van Jan Mijlof en ik kan iedereen aanraden om daar ook eens



te gaan eten.

### **Zondag 20 augustus**

Vandaag alleen gaan fietsen naar Blokzijl en Giethoorn. Je bent er immers en dan moet je Giethoorn bekijken. Blokzijl heeft een leuke haven met terrassen en restaurants langs het water. Giethoorn is een tegenvaller: heel veel toeristen (ladingen bussen) voor uiteindelijk een boottochtje langs NEP Hollandse huisjes aan het water. Je hoeft het niet mee te maken!

In de avond gezellig de BarBeQue met de groep. En afscheid van diegenen die maandagochtend vroeg zullen vertrekken.

## Maandag 21 augustus

Nog 1 keer gezamenlijk koffie en daarna naar huis. De camper voor de komende



week in Gaanderen bij Genap geparkeerd.

De komende dagen ga ik gebruiken om spullen in te pakken, de laatste zaken te regelen en boodschappen te doen voor de reis door Spanje. O.a. WC papier (zie



foto)