

Met de Camper naar de Provence (F)

10 mei t/m 18 juni 2016

Reis boeken

10 mei

Besloten om aan te sluiten op de NKC reis door de Provence (F).

Start: Châteauneuf-du-Pape, Frankrijk (1.100 km vanaf Soesterberg)

Eind: Bedoin, Frankrijk (1.150 km naar Soesterberg)

Route: 350 km

Actief genieten in de Provence

De Provence heeft alles in zich om het de bezoeker naar de zin te maken. Mooie natuur, leuke stadjes, gezellige straatjes en terrasjes en prachtige markten. En hoe kun je deze streek beter verkennen dan te voet of op de fiets vanuit de camper? Je ziet meer, je ruikt meer en je komt op plaatsen waar je anders niet zou komen.

Omdat we maar 350 KM rijden in 17 dagen, even contact opgenomen met de reisleiding. En inderdaad we fietsen en wandelen in de Provence. Gemiddeld 35 tot 50 km. OJEE... dus maar besloten toch een E-Bike te kopen. We bezoeken wijn kastelen en markten. Het wordt een culinaire en culturele reis, vol met beweging.



Na het boeken, de fietswinkel bezocht en een oerdegelijke in Nederland gemaakte elektrische fiets gekocht. Mooi he ? Dikke banden, dikke spaken, sterkere motor. Waarschijnlijk niet nodig omdat ik ga afvallen (begin iedere morgen opnieuw, tot nu nog geen resultaat, maar ik heb hoop). Aan de fiets zal het niet liggen: die is 3 kilo lichter dan de gemiddelde fiets, nu ik nog!

BSP URBAN EC10 Granity Grey Mat

Fiets testen, bril reparatie

12 mei

Fiets opgehaald, en meteen 15 km naar Nieuw Vennep gereden. Geweldig een E-bike. Beetje trappen en de fiets doet de rest. Zelfs met tegenwind en brug omhoog met 2 vingers in de neus. Nu moet ik alleen nog wennen aan de zadelpijn. En dat terwijl ik zelfs een gel zadel erop heb.

In Nieuw Vennep bij Eyewish de bril recht laten zetten, omdat ik er weer eens op ben gaan zitten. En daar kan zelfs een titanium montuur niet goed tegen.

Mandje voor de proviand

13 mei

Omdat het systeem een foutboodschap gaf, toch even terug naar de fietsenwinkel. Boodschap is niet erg en geeft aan dat ik het systeem aangezet heb terwijl ik al aan het fietsen was. Dan kan de computer niet kalibreren.

Pfffffiew

Omdat ik naar Frankrijk ga en op de fiets een voor-bagage-drager heb, hoort daar een mandje voor stokbrood en wijn bij. N'est Pas ? Dus op de markt in Hoofddorp een mandje gescoord. Nu ben ik echt klaar voor Frankrijk.

Op de markt ook maar een handje olifantenvoer gekocht. Je kan niet weten wat je tegen gaat komen.



Morgen vertrek !

Slecht weer ineens

14 mei

Vanmorgen om 7:30 uur in Hoofddorp de olifanten voeren. Wat denk je, wat ?



REGEN en MAAR 7 graden !!!! Waar is de zon en het mooie weer gebleven ?

Hier kan de nieuwe fiets niet tegen Vandaag eerst een jasje kopen voor de fiets.

En, de reis toch maar 1 dag verder uitstellen. Gelukkig maar want in de middag kwam de routebeschrijving. Ziet er top uit. Verheug me nu extra op de reis. Vooral het culinaire gedeelte en de Camargue zien er geweldig uit.

Vertrokken

15 mei

Vanmorgen de koelkast vullen, alle elektronica inpakken, de fiets op de drager, alles vastzetten en om 13 uur Hoofddorp uit gereden.

Kwam onderweg ook nog 1 van de olifanten uit Hoofddorp tegen.



Eerst naar Dennis en Annick in Didam gereden voor een koffie en om ze een goede bevalling te wensen. Immers ik wordt binnenkort Opa. Nog even mee gekeken naar de formule 1 race in Spanje. De overwinning van Max Verstappen gezien: geweldig de eerste plaats.

Om 17 uur door naar camping – de Slangenbult – in Stokkum.

Hier kwamen Kim en Kyle om 19 uur nog even langs voor de koffie.

Daarna nog even tv gekeken, gelezen en op tijd naar bed.

2e pinksterdag

16 mei



Vanmorgen wandelschoenen aan en naar de top van de Hulzenberg ~~gelopen~~ geklommen. 85 meter boven NAP.

En dan staat er een uitkijktoren. En omdat je er toch bent, evenals die toren, beklim ik die ook: meer dan 100 treden tot boven. Maar dan heb je ook een fantastisch uitzicht over Montferland, Duitsland en Nederland, en de Rijn die hier Nederland binnenkomt. Je ziet de Waalbrug bij Nijmegen, de Zwanenburg bij Kleve, Emmerich, 's-Heerenberg, etc.



Bij terugkomst camper rijklaar maken, en vertrek naar camping – de boswachter. 500 meter verderop, maar knusser, goedkoper, en bekend van trips in 2015. En veel betere wifi.

In de middag regen, en dus maar in de camper, lezen, tv kijken, beetje lui zijn.

Op weg naar de Moezel

17 mei

Vroeg op voor een bejaarde, gepensioneerde, vakantieganger: 7:30 uur.

Maar er is veel te doen: opstaan, douchen, wc legen, afwassen, camper inpakken (lees weer leefbaar maken), en alles vastzetten.

Eerst USB stick afgeven bij Kyle, en daarna door naar Winterswijk, naar campingwinkel Obeling. Tjeemig ik was vroeg met het idee – ben de enige!

No way, Jose! Parkeerplaats vol met campers die er overnacht hebben, en 80% Allemannen (Frans voor Duitsers), uit het Roeigebied.

Obeling is een super-super-hyper groooooote megastore vol met camper artikelen, en een paar euro goedkoper dan de andere camperwinkels.

Maar mijn schakelaar hebben ze niet. Wel weer andere handige spullen gekocht.



Om 12 uur door via het roei-gebied naar de Moezel. Volgens tomtom zou ik er 15:45 aankomen. Mooi niet. De Allemanden waren niet allemaal bij Obeling. Dikke files. En dus pas om 17 uur op de camperplaats aan de rivier.



Mooi plekje direct aan de Moezel



Wijnort Winttich

De plek is echt top: meteen aan het water, voor 9 euro per afgebakende camperplek met stroom en wifi. Maakt niet uit hoeveel familie, kennissen, voetbalclub, je in je camper hebt. Het blijft 9 euro, mits ze allemaal in je camper slapen: gewoon stapelen. Douchen 1 euro voor 5 minuten. 1 euro voor 20 liter water. WC 50 cent per stoelgang of stagang (mannen).

Fietsen naar Bernkastel aan de Moezel

18 mei

Eerst even naar de buurtsuper voor Duitse broodjes (ontbijt), Groente en Biefstuk (diner) en een van de beste Duitse bieren (Bitburger). Lachen ... deze super heeft geen elektronisch betalen, alles gaat hier cash. Hoe simpel kan het leven zijn.

Daarna de fiets van de drager en op naar Bernkastel aan de Moezel.

Onderweg (voor wie ooit naar de Moezel gaat), weinkeller, weinstube, weinlokal, restaurant, hotel, gastezimmer, bank, en buurtsuper. En dat herhaald zich daarna vele malen. Beetje toeristisch, maar wel erg gezellig. Wijntje 2,50 euro, hotel/gastezimmer nog geen 50 euro p/n. Eten voor minder dan 1/4 als in NL.



Ik had al snel een gezellig restaurant gevonden met mijn lievelingshapje (origineel uit de Elzas) Flammkuchen. Voor wie weten wil wat het is GOOGLE even.

P.s. voor wie mij leuk vind en uitnodigen wil Flammkuchen !!!!! en mogelijk Elzas wijntje !

Heen ging top, terug wind tegen. De E-bike extra overuren laten draaien. Maar je moet nog steeds bijtrappen. Ergo... accu van bike half leeg en Erik ook 1/2 leeg (hihihi).

Zit nu voor de camper en geniet van de sluizen bij Wintrich op 50 meter van de camping bootje in, bootje uit, bootje in (in slaap gevallen), bootje uit (in slaap gevallen).

p.s. aan de dames van de SICH (Senioren Computer Club): de Skype verbinding was "nicht gut, denk das ist Deutsch problem". Volgende week woensdag probeer ik het opnieuw. Sorry

P.s. voor wie met mij mee leeft: het weer was grijs, net geen regen, 16 graden. Dus ook deze gepensioneerde heeft het moeilijk.

Verder naar Besancon

19 mei

Nog even met de camper langs de moezel gereden. Maar na 25 km het dal uitgereden en de snelle route naar Luxemburg. En weer goedkoop tanken in Luxemburg: 93 eurocent de liter Diesel.

In het Ascii camper boek had ik een leuke camping met NL eigenaar gevonden in de buurt van Besancon: camping Esplanade in Cromary. Omdat het niet heel ver is, niet de tolgeweg genomen, maar binnendoor. Ging prima, veelal toch 4 baan wegen. Paar km door dorpen, waarbij je weer snelheid en tijd verliest.

Op de camping heel vriendelijk ontvangen. We hebben nog gesproken over een degelijke ondergrond, vooral omdat de camper toch bijna 3 ton weegt. Was op dit terrein geen probleem, maar ik kreeg toch een plek met betonplaat ondergrond.

Helaas op weg erheen meteen de camper met de voorwielen vastgereden in de modder. Met de 4 x 4 van de camping de camper losgetrokken. Camper in de regen neergezet en regendans gehouden, opdat het weer snel beter zou worden.



Hier zat de camper vast



Hij staat weer, nu op een betonplaat



Zielig, Fiets nat, Camper nat, Erik ook nat!

Fietstocht naar de Super U

20 mei

Het is weer droog. Wel bewolkt. Volgens de buurman vandaag geen regen. Fiets van het rek. En op weg naar de supermarkt.

Bergje op Bergje af. Flink heuvelachtig hier. Maar met de E-Bike geen probleem. Je moet wel even wennen dat schakelen bergop niet meer mogelijk is. Dus beneden alvast de goede versnelling erop zetten. En ook de elektrische ondersteuning goed zetten.



<- Kijk naar het opschrift bij muntinworp: Franc !

In de super-U paar kleine inkopen gedaan, maar ook mosselen gekocht. Dat wordt weer smullen vanavond.

In het karretje kan je ook nog Francs gebruiken. De EU is hier in Frankrijk toch nog niet helemaal doorgedrongen. Of de Fransen hebben nog een matras met oude munten liggen.

Terug de makkelijkere route genomen, maar dan krijg je wel te maken met vrachtwagens die je met 80 Km per uur inhalen.

Heb maar niet gewacht tot de avond en ben om vier uur al begonnen aan de mosselen (in witte wijn) met stokbrood. Heerlijk.

Nog beetje TV gekeken. Overigens het gaat geweldig met de nieuwe satfinder (kastje waarin Astra1 en Astra 3 al voor geprogrammeerd zitten). Echt binnen 2 minuten goede TV ontvangst.

Door naar het zuiden

21 mei

Ik zou nog 1 tussenstop maken, maar meteen na vertrek besloten om het toch in een keer te rijden. Immers maar 450 Km. Maar omdat ik tolwegen in de GPS uitgeschakeld had, zou dat 7 uur en 50 minuten door de dorpjes gaan duren. Enfin ik zou wel zien hoever ik zo komen. Tot Bourg en Bresse inderdaad binnendoor. Intussen al 3 uur onderweg en nog ruim 240 km te gaan. Getankt en bij McDonald even de van de wifi gebruik gemaakt. Had al 3 dagen geen internet.

Post gelezen. En besloten de tolwegen weer in te schakelen. Maakte op de 240 km zo maar 2 uur verschil. Dus de tolweg op en verder. Pas bij Orange eraf. Was intussen al 17:15 uur. Meteen zag ik de Mont Ventoux, die hier als grote pukkel overal zichtbaar is.

Het is nu zaterdag en de rit begint hier op deze camping aanstaande dinsdag. Heb dus een paar dagen om te acclimatiseren.



Mont Ventoux op de achtergrond

Even later door Chateauneuf du Pape. Hier heeft de tijd stil gestaan, wat een prachtig oud dorpje. Helaas zijn de straten ook nooit breder geworden. Passen en meten met een camper van 2,10 bij 6,50. Vooral tegenliggers gaven problemen. Achteraf had ik ook om het dorp kunnen rijden.



Op de camping was een treffen van oude WW2 Wiley Jeeps (denk wel meer dan 100), met het nodige plezier en muziek. De plek voor de NKC was in gebruik door de jeeps, dus zodra die weg zijn nog 1 keer verplaatsen.

Na het eten even gaan liggen met het idee mee te gaan vieren bij de jeep mensen. Diep in slaap gevallen en om 22 uur wakker geworden. De muziek werd al afgebouwd en de mannen gingen naar hun tenten. Helaas ... Gemist !



Zondag in de Porte du Soleil

22 mei

Is ni coude, mais aussie pas du zonetje, maintenant kaat ut zellufs pleure!

Een dag om eindelijk de rotzooi op de juiste plekken te leggen. Loop me al 1 week gek te zoeken naar dingen die ik weet meegenomen te hebben, maar niet op een logische plek liggen.

Ja het is maar 16 (4x2x2) kubieke woon meters. Maar voor mij voldoende om te verdwalen. Wel leuk dat je dan weer

spullen van verleden jaar terug vindt



De jeeps zijn er nog, dus verhuis morgenochtend. Kan ik meteen de lokale Lidl bezoeken, en weer voor weekje eten en drinken bijvullen.

PS gisteren vergeten brood bij receptie te bestellen, dus vanmorgen alleen broodje kaas zonder brood en broodje ham zonder brood gegeten.

Een huisdier erbij

23 mei



De mieren heb ik sinds de Moezel niet meer gezien, maar ik heb weer een huisdier, en ik noem hem Slakje.

<- Un Escargot – uit het wijngebied

Vanmorgen stokbrood bij de receptie opgehaald, en daarna de camper rijklaar gemaakt. Niet dat ik weg ga, maar ik moet dringend de voorraad aanvullen. En op 10 km zit een Lidl.

Aangezien je op de fiets geen grote hoeveelheden kunt meenemen, moet je met de camper of onderweg bijvullen, of toch even de camping verlaten. Enfin ik heb meteen 6 flessen cola, 6 flessen wijn, 6 flessen water, vleeswaren en bruin brood gekocht (stokbrood gaat ook vervelen). Op de terugweg even doorgereden naar Orange. Het was er druk en ik kon het centrum niet in. Dus maar terug naar de camping.

Je moet dan door Chateauneuf heen. En dat is een goede klim.

Iets wat we overmorgen op de fiets naar Orange doen. 24 km bergje op 2 keer – heen en terug. Pfiieeeeeeuw!

Camper verplaatst naar de NKC plek. In de middag kwamen de volgende gasten en de begeleiding. We zijn nu al met 4 campers.

Omdat ik niet bij de kennismaking in NL was, heb ik uitleg gekregen over het hoe en wat bij deze camperreis. Ook leesmateriaal en een nummer voor op de camper.



Ik heb nummer 15.

3 heeft geannuleerd en 13 bestaat niet. Dus we zijn met 13 voertuigen en 21 man/vrouw.

De bolletjes trui – en start van de reis

24 mei

Fiets van de camper en voor koffie naar het dorp Chateauneuf du Pape. Een behoorlijke klim voor een plattelander uit de Pays Bas (lage landen). Met de fiets tot het dorp (minimaal de bolletjes trui verdiend) en daarna door met de benen het kasteel beklimmen. Maar dan heb je ook een magnifiek uitzicht over de Rhône, de Provence, en de Mont Ventoux. Maar wat een wind boven op de top. "Bericht aan mijn vrienden: het kasteel was al een ruïne voor ik kwam".



Daarboven ligt dorp en kasteel / ruïne Chateauneuf du Pape



Het negende kasteel van de Paus – hij heeft t mooi verwaarloosd.

Even geschiedenis les: in 1307 hebben de Pausen (onder dwang van de Franse koning) tijdelijk Rome verlaten en zijn in Avignon gaan wonen. Er was behoefte aan wijn voor hunzelf en de mis-(wijn). En wijn was er genoeg rond de Rhône. Onbegrijpelijk dat ze in 1377 terug gegaan zijn !

Op weg terug een bezoek aan het wijnmuseum. DICHT – middagpauze !



Dan maar terug naar de camping.

Het avontuur gaat beginnen, we zijn compleet

Om 17 uur – start van de georganiseerde NKC reis. Receptie met drankje en uitleg van komende weken. Morgen wandeling tussen de wijngaarden.

Wandelen in de wijngaarden

25 mei

Vanmorgen een wandeling door de 7 wijngebieden waaruit de Chateauneuf wijn gemaakt mag worden.

10 km over keien, takken, modder, berg op en berg af. Geen wijnrank gezien, helaas alleen maar gekeken waar ik mijn wandelschoenen moest neerzetten. En dan werkt een varifocus bril echt niet mee. Naar beneden kijkend is mijn bril gemaakt om te lezen op 20cm. Nu moet ik naar beneden kijken op 1,78 cm waar ik de voetjes plaats..

Om 10 uur vertrokken om 13 uur weer thuis.

Baby druifjes, rechts boven op de foto ->



Daarna in het zonnetje voor de camper lezen en doezelen. In de avond gegeten met 5 medecampers bij het camping restaurant. Heel goed gegeten: tonijnsteak met frietjes en ratatouille.

Fietsen naar Orange

26 mei

We gaan ervoor: fietsen vanaf de camping naar Orange. Weer bergje op bergje af. Best heavy voor een Hoofddorper die 4 meter onder zeeniveau leeft. Maar ook dat is geen probleem voor de e-bike. Top ding.



Het oude amfitheater van Orange



Beeld in Orange. En volgens Jan: ondanks de zon, heeft ze het toch koud. Hoe ziet hij dat toch !

In Orange over markt, naar het Amfitheater (10 euro entree – niet dus) en verder over de markt. Een Franse baskenmuts en 1/2 kilo verse erwten (petit pois) gekocht. Wordt een giga maaltijd.

Gezamenlijk terug over de mountains van de Provence. Pfieeuuuw.



En thuis de erwten pellen, blijft niet veel van over van een ½ kilo.

Ik heb ineens een waanzinnig ontzag voor oma van moeders kant, die zonder problemen 2 kilo voor de familie en 12 kilo voor weckflessen pelde. Het was geen aardige oma (met al je enge ideeën), maar toch ook wel de beste erwten pelster.

Op naar de volgende camping in Tarascon

27 mei

Vandaag rijden naar de volgende camping: Saint Gabriel. Op weg richting Arles !

De reis kent nu ineens wel het probleem van de beperkte diesel in Frankrijk. Immers er wordt volop gestaakt en onder andere in de petroleum verwerkende industrie. Er wordt geen brandstof meer gemaakt en dus zijn de voorraden bij de tankstations snel op. Mondjesmaat mag je nog voor 15 of 20 euro tanken en de rijen zijn enorm.

En ook de postkantoren staken, een kaart kan je nog kopen maar een postzegel ho maar, en heel onzeker of je vakantiekaart dan nog op tijd in Nederland aan zal komen.

Ik heb op het internet een Franse site gevonden die bij houd waar nog benzine / diesel te krijgen is. Maar dan moet je ook niet te lang wachten met tanken want de gegevens veranderen heel snel naar OP. Ik heb nog voor 300 km diesel maar het is onbekend hoe lang de staking nog zal duren. En daarna zal de logistiek weer op gang gebracht moeten worden, dus we zijn zo na de staking ruim een week verder zonder diesel.

Gelukkig de site werkte en bij tankstation 1 en 2 geen diesel meer of dicht, maar bij de 3e had ik geluk en heb ik na, een uur in de rij gestaan te hebben, de camper weer vol kunnen tanken. Ik moet nu ruim 600 km kunnen halen. En ook de anderen hebben ergens bij kunnen tanken. Sommigen inderdaad maar voor 15 euro.

De problemen beginnen nu dus pas na einde van de NKC trip en mogelijk kan ik dan Italië of Zwitserland bereiken op de huidige inhoud.

De rest van de dag rustig aan, lezen en dobberen in het zwembad. In de avond eten bij het camping restaurant en daarna Sjeu de Boel

De camping en de omgeving is erg mooi. Kan me voorstellen dat Vincent van Gogh zich hier op zijn gemak gevoeld heeft.



Mooie afgebakende plekken hier op de camping St. Gabriel

Morgen gaan we op de fiets naar St Remy de Provence, waar Vincent in het sanatorium gelegen heeft, en zondag op de fiets naar Arles, waar Vincent veel schilderijen gemaakt heeft.

P.s. internet gaat hier moeizaam dus, beloof niet elke dag een bericht, en foto's uploaden gaat helemaal moeilijk

Een rustige zaterdag in de Provence

28 mei

Gisteravond heerlijk en betaalbaar gegeten bij het restaurant op de camping. Uit eten is hier veel goedkoper!

Daarentegen boodschappen zijn ruim 1.5 keer zo duur.

Vanmorgen op de fiets om 9:30 vertrokken.

Eerst even bij een "olijven gaard/huis" gestopt en de "fabriek" bekeken. Heel modern en veel reclame voor eigen producten die ruim 2x zo duur zijn als in de winkel.



De moderne olijven boer

Daarna door naar St Remy de Provence. Daar eerst koffie toen een wandeling door het stadje.

- Het geboortehuis van Nostradamus is hier.
- het is een leuk stadje met oude steegjes en straatjes.
- en Vincent heeft hier in het sanatorium gelegen.



Geboortehuis Nostradamus in St Remy

In de middag was er een bezoek aan Biologische Wijnboer gepland. Proeven en voor hem hopelijk kopen. Ik doe niet mee – te warm – en ga lekker in het zwembad liggen.

Straks gezamenlijk BBQ. Eigen vlees en eigen wijn meebrengen. Smikkelen en Smullen. Het is hier echt fantastisch!



De NKC groep _ Provence mei /juni 2016 bij de olijfgaard

Arles

29 mei

Vannacht om 3 uur een ongelooflijk onweer met heel veel regen. Het geroffel op het dak van de camper leek wel een machinegeweer.

Vandaag naar Arles. Om 10 uur vertrokken.

Mijn idee van Arles was een klein stadje, nou het is een grote stad, overigens niet bijzonder mooi. Maar met een leuk oud centrum en veel kleine steegjes. We hebben getracht de route van Gogh te volgen maar erg duidelijk zijn de aanwijzingen niet. Toch een punten gevonden waar Vincent geschilderd heeft.



De tuin in Arles met op de voorgrond het schilderij zoals Vincent het gemaakt heeft

Koffie gedronken in Cafe de la Nuit. Bekend van het schilderij van Vincent.



Café de la Nuit

Het gele huis waar Vincent samen met Gauguin gewoond heeft is helaas in 1944 gebombardeerd, en niet herbouwd. Jammer, daar zijn we dus maar niet naar op zoek gegaan.

Na 2 uurtjes in de stad op de fiets weer terug naar huis. En 2 kilometer voor de camping een hoosbui. Wel schuilen, maar droog zijn we niet gebleven. Thuis alles uithangen en even onder de warme dekens bijkomen.

Vanavond zelf gekookt: Nasi met wat over was van mijn BBQ vlees van gisteren.

Naar de Middellandse zee

30 mei

Verplaatsen naar Saintes Marie de la Mer.

De dag rustig begonnen: douchen, camper reiskaar maken (elektra eraf; schotel opbergen; fiets erop; alles vastzetten), toegangskaartje inleveren, en op weg naar de Middellandse zee.

In Arles boodschappen voor de komende dagen in een grote supermarkt, en toch even de stad in om het huis waar Vincent gewoond heeft te fotograferen.

De plek wel gevonden, het huis zelf is in 1944 plat gebombardeerd, maar het huis erachter staat er nog. Toch jammer, dat de Fransen het niet herbouwd hebben als herdenking aan van Gogh.

Sowieso er is een "route van Gogh" in de stad maar je moet wel erg zoeken om die te vinden. Misser van de toch wel chauvinistische Fransen.

Daarna door via de Rhône en de Camargue naar de kust. Gestopt om foto's te maken van de witte wilde Camargue paarden (met de vogels op hun rug die de insecten eraf eten).

Op de camping alles weer vastzetten en even in de zon zitten. Komende dagen zou het met de zon minder worden en wordt zelfs een beetje regen en mistral verwacht. Maar dat houdt de muggen weg.

Na 21:00 uur wordt het wat betreft de NKC club rustig en verdwijnen we in de campers om wat te lezen of nog een beetje TV te kijken.



Let op de vogel op de rug van het paard



Onderweg naar de camping

Rustdag

31 mei



Het weer is bewolkt en motregen.

De rest van de groep is vanmorgen vertrokken naar het Parc Ornithologie (vogelpark).

Ik heb lekker rustig aan gedaan.

Rond de middag de fiets genomen en een rondje door Saintes Marie de la Mer. Het is een heel erg toeristisch dorp.

Veel hotels, huisjes, restaurants en souvenir winkels. Een leuk haventje en kleine straatjes.



Ik had plannen om even over de dijk richting vuurtoren en ergens op het strand te gaan zitten, maar:

– het fietspad ligt vol met stuifzand, waardoor fietsen niet mogelijk is.

– het weer is te slecht om het strand op te gaan.

In de avond met de groep naar het dorp om te eten.

Opa

1 juni

Vanmiddag een vaartocht door de delta van de Rhône. Dit is een moerasachtig gebied – de Camargue – met wilde paarden, stieren en muggen. Anderen zijn fietsen over de Digi (dijk) naar de zoutvelden.

Bij Saintes Marie gaat de boot 2 kilometer over open zee, naar de monding van de Petit Rhône. Aangezien er veel wind staat hebben we te maken met flinke golven. Ook omdat parallel aan de kust varen en dus wind en golven van de zuidkant / zijkant. Extra onrustig.



Bij terugkomst in Santes Marie naar het beroemde kerkje, waarin de tombe van Sainte Sara (de beschermheilige van de zigeuners – die dit massaal eind mei vieren en dan in grote getale met de woonwagens hier komen).



De tombe van Sainte Sara

Ook de trappen naar boven op de kerk genomen, waarbij je een magnifieke uitzicht over de Camargue, de zee, en het dorp krijgt!



Om 20:34 kreeg ik het fijne bericht dat ik opa geworden ben.
Hij heet Tjibbe Pieter !

Ik ben heel erg trots !



Camper is vannacht door de burens versierd. Top

Foto

2 juni

De belangrijkste foto van vandaag: het eerste kleinkind van opa Erik



Tjibbe Pieter Nederveen

De beroemde brug van Vincent

2 juni

De Camargue verlaten en op weg naar Apt. Richting Haut Provence.



Onderweg op zoek gegaan naar de brug van Vincent van Gogh in de buurt van Arles. T was even zoeken omdat het niet goed aangegeven wordt. Maar gevonden!

Hoewel ... de oude brug is ingestort en ze hebben in de buurt een ongeveer dezelfde brug geplaatst.

De (nep) Brug op een andere plaats

Daarna de route binnendoor naar Apt. Onderweg gestopt bij een Lidl om drank en hapjes te halen (ipv beschuit met muisjes) want ik ga vanmiddag uitdelen als nieuwe opa.

De nieuwe camping is de municipal van Apt – Les Cedres. Nu al erg vol, maar richting weekend zal ie nog voller worden. We delen nu al met 8 plekken 4 stroompotjes. Zal wat worden.



De brug en de camper



De brug en Harry Warry

Fietstocht

3 juni

Vandaag een fietstocht – de oker route –

Vertrek om 9:30 uur, en meteen buiten het stadje een venijnige klim. Bijna boven en toen verkeerd geschakeld en dus de laatste 100 meter lopen. De fiets laat schakelen niet toe onder druk op de pedalen. En de elektra ondersteuning slaat pas aan na 1 omwenteling van de pedalen. Dus als je op een bult omhoog moet die meer dan 15% is, wordt het lopen. Zal wat worden als we de Mont Ventoux op gaan dinsdag.

Na veel klimmen en smalle bospaden, hield ik het na de koffiepauze voor gezien en heb de afkorting over de D22 naar de camping genomen. Dit was 10 km alleen maar bergaf. Kan je nagaan wat wij berg op en af hiervoor meegemaakt hadden.



Rest van de middag gelezen en om 17 uur zat de 5 weer in de klok.

Daarna met z'n allen patat op de camping besteld, sla erbij en heel gezellig. Lia heeft France chansons gezongen. Lia kan echt heel mooi zingen, we waren diep onder de indruk.

Op de markt van Apt

4 juni

Vanmorgen is er markt in Apt. De marktkramen staan door het hele centrum. Het is er heel erg gezellig en wij zijn met een paar campeurs op een pleintje gaan zitten waar live muziek gespeeld wordt. Een ouder trio met banjo.



Drea en "Jan met de pet" op het plein.

Nu ik zelf de boodschappen doe, valt het mij op dat veel producten op de markt duurder zijn dan in de winkels zoals superU en LeCler, die op zich weer duurder zijn dan de Franse Lidl.

Om 13 uur gestart met de aangegeven fietstocht "route du Cavalon". De tocht begint meteen bij de camping en gaat over de oude spoorlijn en volg het watertje Cavalon. Je gaat ook nog over de pont Julien een oud romeins bruggetje.

Omdat er een nare onderdoorgang was zijn Joke en ik halverwege afgehaakt en zijn we rustig terug gereden. Onderweg hebben we een stop gemaakt bij een café in Lumieres voor een drankje en een broodje.

Later nog een stop voor een ijsje en beker siroop. Hier kwamen we Frans en Tonnie nog tegen die ook aan de frisdrank gingen. Het was erg warm onderweg!

Naar Bedoin

5 juni

Vandaag verplaatsen naar Bedoin, het dorpje aan de voet van de Mont Ventoux. We gaan dus nu echt de bergen in!

De route is heel bijzonder want ineens wordt de weg heel smal en heb je rechts een steile berg, en links een vreselijk gapend gat naar het dal. Wauw.... das effe schrikken.

Je hoopt dan maar dat je geen grote vrachtwagen of camper tegen gaan komen, want dan wordt het millimeter werk, met een groot en diep gat naast je camper. Gelukkig is mijn camper maar 2,10 breed, maar anderen hebben er een van 2,40 meter.

In de middag aangekomen in Bedoin. Nu nog de camping. En die ligt ook nog een eindje de berg op. Steil.. dat wordt morgen heftig om een stokbrood uit het dorp te halen. Maar ik ben er.



<- De camping ligt wel heel erg hoog

Nu nog 4 dagen hier en de groepsreis is helaas weer afgelopen.



Op de Mont Ventoux

6 juni

Vandaag zou ik naar de markt gaan, maar omdat Joke Stam met de camper naar boven wilde, besloten met haar Possl busje gezellig mee te gaan; immers vandaag was het zonnig en meer dan 25 graden, morgen zou er wel een vorst en sneeuw kunnen vallen. HaHa.



Besloten de makkelijke route (vanuit Malaucenne) naar boven te nemen. Een klim van 21 kilometer met stijging van gemiddeld 7%. Maar ook stukjes van 11%. En dan zie je de wielrenners bijna stilstaand naar boven ploeteren. Die mannen maar ook vrouwen zijn echt aan het afzien.

Boven is iedereen in euforie en zien ze je met de auto niet eens aankomen, dus heel erg opletten.

<- Op het paaltje wordt de stijging aangegeven 11%



Onderweg naar boven en boven op de Mont Ventoux.

Het was boven zo fris dat we nog gezocht hebben naar het UNOX erwtensoep karretje!

Boven was het zo druk dat stoppen niet mogelijk was, dus door verder de "afzink" in. Halverwege de keus om rechtstreeks naar Bedoin (de kortste weg naar beneden) of via Sault te rijden. Gekozen voor Sault.



<- Boven de boomgrens en weer naar beneden

Na Sault kan je rechtstreeks via de D1 naar Bedoin, of via de D942 - de toeristische route via de Gorge de Nesque. Gekozen voor de Gorge. Deze weg kan je niet nemen met een lage of brede camper, omdat er een 7 tal tunneltjes zijn die niet hoog of breed zijn. Maar geen probleem voor Jokes Possl bus.



Let op de borden: in het midden 3,40 hoog, aan de randen 2,40 m hoog!



Gorge du Nesque



met een wild zwijn naast de weg

Wild zwijn ! – Obelix komt er zo achteraan lopen

De klim naar de Mont Ventoux, en de weg naar beneden waren magnifique maar de route door de Gorge de Nesque was super.

Bij thuiskomst na ruim 100 km en 4 uur rijden hadden we heel wat te vertellen.

Naast de Berg en de Gorge hebben we:

- wielrenners (M/V),
- kleine slangen (M/V) kruipend over de weg,
- en een wild zwijn (M/V) langs de kant van de weg gezien.

s'Avonds eten in het restaurant op de camping. En nog een wijntje voor de camper van Nico en Els. 23:00 uur in bed, en gedroomd van de Mont Ventoux en Obelix.

Naar de Nederlandse wijnboer

7 juni

Vandaag is de fietsdag naar de Nederlandse wijnboer op de Domaine de Marotte.

Om 10 uur vertrek op weg naar Serres (net boven Carpentras).

Na een mooie fietstocht, helaas geen koffiestop omdat Frans een lekke band kreeg en daar tijd door verloren werd.



Op de domaine hartelijk ontvangen door Elvira, met een wijnproeverij. Daarna een digitale rondleiding met aansluitend een fantastische lunch met wijn, en afsluitend koffie. Met uitzicht op de Mont Ventoux

Als ik toen een hangmat had gevonden een heerlijk en voldaan middagdutje !



Leuk weetje: op 14 juli (kartorze swiejet zoals de fransen zeggen), gaan de renners van de Toer de France de Mont Ventoux op en is de avonduitzending van de touretappe vanuit – Domaine de Marotte.

Er werd nog wat wijn gekocht en om 15:30 de terugtocht.

En nu voor de camper. Bijkomen van een toertje van bijna 60 kilometer door pukkelig Frankrijk.

Afscheid

8 juni

Vandaag de laatste dag van de groepsreis Provence en Camargue.
Tot 16 uur camper opruimen, en in de zon voor de camper gelegen.
Of zoals de Italianen zeggen: Dolce Far Niente.

Om 16 uur verzamelen. Afscheidsspeeches en cadeau voor Ineke en Marijke – de reisleiding. Ook wij kregen een kadootje terug: en geluksbrenger voor de camper. Een mannetje met een regenboog, het symbool van de zigeuners die elk jaar naar Saintes Marie de la Mer gaan.

Na de speeches pannenkoeken. Gebakken door Joke, Arthur en Jaap.

Nog na-borrelen, handen schudden en om 22 uur naar bed.

Helaas het einde van een mooie trip door een fantastisch stukje van Frankrijk.

Iedereen die erbij was bedankt voor de gezelligheid en de mooie tijd.

Naar het noorden

9 juni

Ik had het plan gemaakt om terug naar de camping in Besancon te gaan. Maar op aanraden van Jan en Joke ben ik naar het Meer van Annecy gereden.

Omdat het binnendoor ruim 6 uur zou zijn, maar de tolwegen genomen. Uiteindelijk rijdt je dan toch ook nog eerst een paar kilometer binnendoor om bij Orange de A7 op te gaan. En juist hier ben ik er 18 dagen geleden afgegaan om de NKC reis te starten in Chateau9 du Pape.

Een goede reis met onderweg toch nog 1/2 uurtje regen. Maar dat is goed voor muggen, vliegen, en andere Franse insecten die mijn voorruit bevuild hebben.

Tjemig wat is het mooi aan het Meer van Annecy. Ik kende het nog van de wintersport reizen naar de Franse alpen. – Dan moet je er ook doorheen op weg naar Trois Vallees of Albertville. Maar dan ben je moe en bijna op de bestemming, dus minder interessant.

Op de camping waren om 16:30 uur nog 2 plekken vrij. Campertje neergezet, frisdrank gedronken (te moe om wijn uit de kelder te halen) en zelf gekookt. s'Nacht wakker geworden en 3 keer toilet bezocht. Moet aan de frisdrank liggen. Drink geen frisdrank meer!



Asielzoekers in de camper



Heb een koper voor de fiets

Annecy

10 juni

Vanmorgen bijkomen van de nachtelijke avonturen.

Om 12 uur de fiets van de camper gehaald voor een rondje om het Meer. Ongeveer op de helft stopt het fietspad en wordt het een niet fiets-weg en moet je D wegen rijden. En die kunnen erg druk zijn. En ik heb al de diaree!

Dan krijg je in Frankrijk te maken met vrachtwagens die je met 80 km inhalen. En dan is ineens je fiets-echt-weg. Dus daar retournez en weer terug gereden. Doe ik morgen de andere helft.



Camping vanaf het fietspad

Meer van Annecy, met op achtergrond de skigebieden



MEER van Annecy en MINDER sneeuw



Papa, Mama en kleine olivaren bij het zwembad



Annecy



Franse Politie op de Sedgeway

Intussen zijn Harry en Olga ook op de camping. En Harry wil morgen meefietsen. Gezellie !

Regen

11 juni

Gisteren zo mooi, vannacht dikke hoosbuien.

Bij de receptie kun je nu ook laarzen lenen.



op de Camping nu ook Lease Laarzen ->

Maar na de middag gaat het droog worden. Goed voor fietstochtje rechtsom rond het meer.

De weersverwachting voor de komende dagen op de route naar NL is ook niet best. Maar niets te klagen, ik heb fantastisch zonnige dagen gehad. En de zomer gaat nog beginnen.

In de avond met Olga en Harry bij de chinees. Ik heb nummer 34 - en sambal bij - geeten. En de (afhaal) chinees wordt morgen de wegbreng-chinees. HiHi



En fietsen is niets geworden, fiets-pad /-weg door de regen!

Naar Colmar

12 juni

Vandaag heftig dagje.

Om 5 uur in de ochtend begonnen de wee-en en om 15 uur bevallen van een niersteen.

Om 8 uur nam de pijn af en heb ik besloten te gaan rijden. Desnoods door naar huis. Wel krampen maar minder erg dan om 5 uur.

Bij de plaspauze ineens plop en daar was ie.



Geboren: 2 gram, 4 mm

De rit was weer apart. De garmin ingesteld op vermijden van tol en betaalde wegen. En van Annecy naar Geneve prima. En toen ineens reed ik in het centrum van Geneve? Betaal je in Zwitserland alleen voor snelwegen en is de stad vrijgesteld van het vignet. Wie het weet mag een mail sturen.

In ieder geval niet aangehouden en na 1/2 uur weer in Frankrijk. In de Jura. Hier zat ik ineens op een bergweg met heel veel haarspeldbochten, bakken regen en daarna laaghangende bewolking, tot ik ineens midden tussen de skiliften stond. En dan moet je ook weer via eenzelfde weg en omstandigheden naar beneden. Brrr!

Beneden in het dal, besloten, ook gezien de tijd om verder over de tolwegen te gaan. Totaal alsnog 34 euro betaald, terwijl het vignet voor Zwitserland 41 euro kost. En mij 3 uur extra besparing gegeven zou hebben. Volgende keer toch over Zwitserland

Maar ik was nu in de Jura en daarna de Elzas. En het is daar ook heel erg mooi! Iets wat je vanaf de snelweg niet ziet!

Wel de hele dag regen.

Op de camping aangekomen kleine discussie over de mooie groene plekken en een camper van 3000 kilo. "Ici pas de probleme monsieur!"

En even later, zat ik voor de 2e keer deze reis vast in de modder. Voor nu laat ik m staan en overmorgen komen ze mij eruit slepen.

In de avond stortregens. Zal steeds moeilijker worden om de camper los te krijgen.

Ook in Colmar regen

13 juni

il pleur encore.

Om 11 uur toch maar de fiets gepakt. Regenjas mee, maar op paar drupjes na weer droog bij de camper aangekomen.

Op een maandag morgen de stad in gaan is eigenlijk zinloos: de winkels, noch terrassen zijn open op een enkele na. En verder alleen chinezen, Duitsers en moi (frans voor Erik). Wel foto's -zonder mensen die in de weg lopen – kunnen maken van het hele mooie stadje. Het is een stad uit een plaatjesboek.

Nog gezocht naar resto die flammkuchen had (hebben ze hier uitgevonden). Gevonden... maar nog dicht. TisJammer!

Hoor net van de receptie: morgen om 9:30 staat de sleper voor de camper, om mij los te trekken.

Het toetje op de reis

14 juni

Vanaf 9 uur was hij er: mijn stalker met – lach niet een renault Kagaroe -. ik had eergisteren bij de receptie aangegeven om 9:30 hulp nodig te hebben om de camper uit de Elzas modder te krijgen. Vanaf 9:00 rijdt hij steeds rondjes langs de camper. Hij verheugd zich duidelijk op het lostrekken.

Om 9:15 aangekoppeld aan een niet erg grote auto. Yueh ... het gaat gebeuren.

Uitleg: ik sta op 5 meter van de verharde weg. Maar de man met de kangaroo gaat voor het hele veld. Voor alle tenten langs. 5 keer stoppen omdat of ik of de kangaroo man vastzit, en ik sta eindelijk 20 minuten later ruim 1 voetbalveld verder – zijn idee- op de verharde weg. Alle tentbewoners blij, met het omgeploegde veld voor hun tent.

Mocht iemand ooit besluiten een trace ondergronds voor metro of hoge snelheidstrein aan te willen leggen bel met de kangaroo man. EEN COMPLETE CAMPING MET TRAMGRAILS VAN ,20 CM DIEP hebben we gecreëerd. Colmar heeft in ieder geval binnenkort een ondergrondse verbinding van camping naar de stad. En ik, samen met Skippy heb eraan bijgedragen!

Na een natte reis, aangekomen bij de camping in Lahnstein am Rhein. Hier bewust gekozen voor een kei, en kei, harde ondergrond. Das direct bij de receptie en het sanitair blok en onder de rook van wifi. Minder spectaculair maar wel functioneel. Mooie camping met NL eigenaar.

Maar nu komt ie: in Lahnstein heeft een worstenmannetje, die voor 1 euro – YES !! – een braadworst van ruim 30cm lang en 4 cm dik (ik overdrijf niet), met broodje en mosterd verkoopt. Dit is toch echt een toetje op deze reis !!

Helaas geen fototoestel meegenomen, om jullie ook te laten genieten.

Vet, ongezond, te veel go-letste rol, beetje teveel verbrand (lekkah), de juiste mosterd, knappend broodje..... yippie-kay-ye. Een reden om het morgen nog eens te doen.

Koblenz aan de Rijn en Moezel

15 juni

Ondanks de regen toch op de fiets naar Koblenz. Naar het Deutsche Eck (dat is waar de Moezel en de Rijn bij elkaar komen, op weg naar het beloofde land (NL)).



Hoek Lahn en Rijn



Maar wat er nu aan water onderweg is vanuit Duitsland, na al die regen samen met mijn douchewater. Zet de zakken maar voor de deur in Nederland.

Nee echt ... de fietspaden langs de Rijn zijn overstroomd met 50 tot 100 cm water.

<- HEEL erg hoog water. FIETSWEG weg

Onderweg kwam ik op de hoek Lahn en Rijn de Baerenscheisser tegen. 4 eeuwen geleden dacht men al aan het milieu en werd er niet in de Lahn gepoept maar op de "baer". De Baerenscheisser komt mij zo bekend voor, maar kom niet op zijn naam HiHi.



Baerenscheisser – hij lijkt op een bekende uit NL

Bij het Deutsche Eck foto's gemaakt even rondgekeken en snel weer vertrokken toen de volgende regenbui zich aandeede.

Toch weer 32 Km gefietst tussen de druppels door. Maar 1 keer echt hoeven schuilen.



Deutsches Eck (Duistere Hoek), dort wo Mosel und Rhein zusammen fließen. Maar waarom die man op dat beeld op een paard zit en niet in een boot (Duister) !



de Duitse hoek met alweer Harry Warry ->

Naar Nederland

16 juni

Vanaf Lahnstein de hele tijd de B42 blijven volgen. Dat is de Bundesstrasse langs de Rijn. Een mooie weg met af en toe prachtig zicht op de Rijn.

Onderweg kom je dan de resten van de oude spoorbrug bij Remagen tegen: de enige brug over de Rijn, die in 1945 nog intact was. Zware gevechten hebben hier plaats gevonden.



Resten brug bij Remagen

De B42 wordt automatisch de A59 en dan is het verder de autobahn volgen naar Nederland. Helaas is er altijd wel een wegopbreking in het Ruhrgebied, dus ruim 1 uur vertraging. En dan sta je in de file met uitzicht op de lederhosen zangers. Hoe langer je er achter staat hoe meer het opvalt dat ze erg lelijk zijn. Kijk zelf maar eens een uur naar de foto.



1 uur in de file achter gereden ->



Familiedag

17 juni

Begonnen aan de grote schoonmaak.

Na 1 maand: mistral, regen, hitte, pas gemaaid gras, modder, is de camper van binnen niet erg kuis meer.

Gelukkig stonden Annick, Dennis en Tjibbe om 10:30 uur voor de deur, zodat ik dat klusje verder door kon schuiven. We zijn naar de kantine gegaan voor een luxe ontbijt. Ik had al ontbeten, maar voor Dennis en Annick een ruim gedekte tafel, en voor Tjibbe de linkerborst, waarna hij de rest van het ontbijt heeft geslapen.



Bijgepraat tot half een, waarna ik weer verder gegaan ben met de schoonmaak.



Het werd droog, dus in de namiddag ben ik naar Kim en Kyle gefietst in Doetinchem, om de nieuwe woning en het nieuwe hondje te kijken. Om 19 uur besloten, omdat het ontbijt zo goed was, met Kim en Kyle in de kantine te eten. Huisgemaakte pizza. Mooi dun en ook erg lekker. Adres: Camping Teboomsgoed in Braamt.



Terug in Nederland

Naar Hoofddorp

18 juni

Al vroeg een telefoontje van Kim. Of ik met de camper een nieuw gekochte tafel op zou kunnen halen. De tafel is iets te groot voor haar eigen auto.

Dus weer geen schoonmaken en op weg naar Doetinchem. De tafel opgehaald en afgegeven, een lunch met Kim en Kyle en door naar Hoofddorp.

Om 16:00 uur thuis. Camper uitruimen. Schoonmaken doe ik zondag (morgen) en maandag wel.

Dit is het einde van deze reis naar Frankrijk.