

De weblog van de vakantie naar Bali 2013

De weblog was te vinden op:

www.nederveen.eu/baliblog

Januari

Tickets (2013-01-12 01:06) - admin

Belletje van reisbureau: de tickets zijn binnen !

Rijbewijs (2013-01-14 06:44) – admin

Ook het verplichte internationale rijbewijs is opgehaald, zodat we op Bali ook motor / scooter kunnen rijden



Frank en Mijnaarda (2013-01-16 20:48) - admin

In dezelfde periode zijn Frank en Mijnaarda ook op Bali.

Omdat zij er al meerdere keren geweest zijn, hobbel ik met Frank en Mijnaarda mee op toertjes door Bali.

Zij kennen de restaurants en bezienswaardige plekjes. En met Frank heb ik afgesproken dat we op de motor / scooter gaan toeren.



Ik moet nog wel met Frank afspreken dat we iedere dag anders gekleurde kleding aan doen, anders denken ze daar dat wij een tweeling zijn.

Frank en Mnard (2013-01-18 05:28:08)

Hoi Erik wat ben je toch fantastisch ...leuk hoor je zit er bijna al ha ha.wij proberen het water alvast en zien je ...doei Mnard en frank

Valt niet mee (2013-01-17 06:48) - admin

Tjeetje. Vandaag de hele dag geprobeerd links te rijden - als oefening voor Bali - Valt echt niet mee. Toch maar geen motor huren!

Frank en Mnard (2013-01-18 09:11:25)

*Erik mooie blog van Bali. Maar als jij mijn kofferr draagt en 2 stappen achter mij loopt tenzij je de deur van het huisje open maakt dan kunnen we best dezelfde Tshirt aan. Volgens mij zien ze het verschil
Groet frank*

Nu nog even in de Hollandse sneeuw (2013-01-18 00:24) - admin

Het kan vriezen,
het kan dooien.
Maar als je op je
bek gaat moeten
ze nog strooien.

@Frank: handel....
Sn(eeuw-r)ollators
bouwen? Meteen
na de vakantie!



Voor de Buitenlanders (2013-01-18 23:15) - Erik



Omdat we niet allemaal Bali-nees kunnen lezen, worden de belangrijkste zaken met plaatjes aangegeven.

Ondersteboven (2013-01-23 15:02) - Erik

Als we hoofdpijn krijgen op Bali is dit de verklaring. We moeten dus af en toe gedraaid worden!



Voor de thuisblijvers (2013-01-25 14:30) - Erik

Neem een viltstift (voorkeur: niet uitwisbaar) en verbindt de genummerde puntjes op het scherm van je PC.
Succes

Connect the Dots!



Een-ei-ige Zwemkleding (2013-01-25 15:49) - Erik

Frank,
Ook over de zwembroeken moeten we overleggen,
anders denken ze ook op het strand dat wij een tweeling zijn.
Als jij je Borat string aan doet, blijf ik bij mijn Bermuda.



Gerard (2013-02-05 14:49:08)

Erik Zoals je misschien wel weet, mijn moeder komt uit voormalig Ned Indie.

Bij ons thuis werd dan ook wel Pasar

Maleis gesproken. Ik wil je in mijn opgedane kennis laten meedelen. Altijd makkelijk. Om eenvoudig uit het hoofd te leren en te onthouden beginnen we met een klein gedichtje:

Satoe = één

Batoe = steen

Rotti = brood

Mattie = dood

Dapoer= keuken

MekMek= ??

Die laatste ben ik vergeten. Verzin maar iets wat er op rijmt.

Binnenkort volgt les twee. Veel plezier daar en .-.-.-. neem een aapje voor me mee.

Gerard van E. .

En de zonnebril op sterkte is ook gerepareerd (2013-01-25 23:17)

- Erik

Opa wat heb je grote oren, dat is om beter ...
..... de zonnebril vast te kunnen zetten



Kim komt ook naar Bali (2013-01-25 23:24) - Erik

Vandaag de bevestiging dat Kim de laatste week van februari en eerste week maart over komt uit Australie. We zien haar dus ook op Bali.

TOP



Frank en Mnard (2013-01-27 11:28:41)

Topper Erik .wat wil ze zien. We wachten met fietsen in Ubud tot Kim er ook is.

Frank (2013-01-28 14:43:46)

Mooi dan kan ik mooi achter op. Zag er tegen op om zelf te fietsen. Doet Kim aan conditie en kracht training. Moet ze doen. Is heel goed, moet ze doen Gr. Frank

Erik (2013-01-28 23:10:31)

Aankomst: zondag 24 februari 8:30 uur op Denpasar Airport (Bali)

Message van Frank (2013-01-27 21:23) - admin

Hallo ik ben morgen jarig en wordt nu met de neus op de feiten gedrukt. Hebben hebben me een hotel kamer voor minder validen en rolstoel vriendelijk gegeven. Zie badkamer. Leuk hoor! En dit is de zuster Gr. Frank.



Erik Nederveen (2013-01-28 07:54:22)

*Je bent dan niet meer zo pril maar hier kan je poepen zonder bril!
Gefeliciteerd, Joke en Erik*

P.s. wel luxe een telefoon naast de wc, kan je bellen als het papier op is

Herdenking op aankomstdag op Bali (2013-01-27 21:51) - Frank

Erik,

Jij treft het niet de 14e februari als je aankomt.

Het is dan rouwdag op Bali.

Het is dan precies 1 jaar geleden dat 4 personen van de Balinese marine zijn verdronken bij het aanduwen van een onderzeeër.

Handel ik heb er al 2 gekocht (2013-01-30 19:27) - Frank

Versla de airlines'

De Jaktogo' is dé oplossing voor het nieuwe vliegen'. De jas telt 10 grote zakken waarin je extra bagage kunt proppen. Zo trek je een lange neus naar easyJet en Ryanair. Een REIZ & mini-test.

Bij lowcosters als Ryanair en easyJet kost inchecken van een (extra) koffer tot 20 euro per enkele reis. Op de luchthaven inchecken kost zelfs tot 40 Euro extra! Het is slim uitsluitend met handbagage te reizen. Maar dan mag je één stuk bagage meenemen van max. 10 kilo. Met jaktogo' ben je de lowcosters te slim af. In de jas / tas kun je wel 15 kilo extra kwijt in de binnen- en buitenzakken. Je propt m thuis vol met boeken, kleding, ipad, laptop, enz. Officieel wordt alles wat je aan hebt' bij het inchecken niet beschouwd als bagage. In het vliegtuig trek je de jaktogo uit, vouwt m als tas op en legt hem in het bagagerek. Daarna leun je voldaan achterover. Je hebt de airline' verslagen!

Er gaat veel in de zakken, dat zeker. Nu de nadelen. Als je met de zakken volgeladen bij de incheck-balie komt aanschommelen, gaan waarschijnlijk alle alarmbellen af. Je ziet eruit als een terrorist in een bomjack. Verder is het jack oerlelijk. Mijn omgeving rept van unisex poncho' tot kapmantel'. De wijde en kraagloze jaktogo hangt aan je lijf als een Batman-cape. Hij is 100 % polyester (zweeten!). Als gewone jas kun je hem niet gebruiken, je loopt echt voor schut. De race met de airline is nog niet gelopen. Bij de incheckbalie staan ze niet te juichen voor jaktogo-ers'. Een passagier hoorde in Londen: We know it's luggage. You'll have to check it in.' Na veel gepraat en een beroep op de supervisor mocht de jas mee het vliegtuig in. Maar het is wachten op nieuwe regels. The airline strikes back! Een meer stijlvolle bagagejas' van goed materiaal, waarin je niet voor paal loopt, zou me kunnen bekoren. Die bestaat. Kijk eens op www.scottevest.com. 22 slimme zakken, ipad voorbereid, ademend, \$ 100,-. De jaktogo kost Euro 67,95.

Wij hebben er al twee gekocht:



Uit Facebook: Brief aan Kim in Australië— met Kim Nederveen

Papa

Ook het eten met stokjes gaat steeds beter.
Afgelopen maandag ben ik ermee begonnen
En het is nu woensdag en de soep heb ik op.
We beginnen nu aan het hoofdgerecht.

Omdat wij vanaf 24 februari samen in Bali vakantie gaan vieren
ben ik begonnen met de Indonesische taal.
Mijn leerboek is de menu kaart van ons Indo restaurant hier.
Ik kan al 24, 57 en 61.

De gulden komt niet terug,
omdat Willem Alexander niet op de achterkant past.

Beatrix heeft aangekondigd dat ze af zal treden
en haar verantwoordelijkheden over zal dragen
aan Willem Alexander.

De temperatuur hier in Nederland is weer boven nul.
De sneeuw is intussen verdwenen,
en het ijs op de slootjes en kanalen is ook gesmolten.

Omdat je down under bent moet het voor jou makkelijker zijn
om deze tekst op zijn kop te lezen.

Hoi Kim,

Kim Nederveen Oh eindelijk iemand die het snapt!! Ik moest iedere keer de laptop omdraaien, want mijn iPhone liet dat natuurlijk niet toe haha!!

Erik Nederveen Heb weer 2 woorden Balinees geleerd: zee-bra-pad en boen-doek

Nog even oefenen (2013-01-30 21:14) - admin

Afgelopen maandag ben ik begonnen met het eten met stokjes.
Het is nu woensdag. De soep is eindelijk op. We gaan nu beginnen aan het volgende gerecht: erwtjes met mais en rijstkorrels!

Februari

Voor Frank en Mijnaarda op Bali (2013-02-03 20:14) - Erik



José Werkhoven (2013-02-05 23:07:57)

*Wat leuk", al die foto's kan ik toch een beetje mee genieten ""mooie badkamer márd ".
Hoe is het met je duiklessen wat dapper !! Volgend leven ga ik dat ook doen !
Geniet nog lekker xx José*

Mijnarda (2013-02-06 04:37:21)

José

Oh wat leuk en wat ben je lekker snel. Het is hier n plaatje. Zijn net met de boot op Gili trawangan aangekomen, jij slaapt denk ik nog... Dikke kusssss

Problemen met het riool (2013-02-04 15:35) - Erik

Ik oefen elke dag voor Bali door minstens 1 potje sambal weg te werken.



1

Nu wordt ik net gebeld door de gemeente riolering of ik weet wie schuld heeft aan de dode beesten die het riool verstoppen



2

Hoe doen ze dat op Bali

De eerste foto's (2013-02-05 06:25) - Erik

08:00 uur lokale tijd kreeg ik de eerste foto's uit Bali binnen.

Ik denk dat het fotoestel nog op zomertijd staat of Je krijgt in Bali bier bij het ontbijt en de zon zinkt in de ochtend in zee.



- Op de eerste foto zie je Frank terwijl hij net de eetstokjes op raapt.
- Op de tweede foto zie je Mijnarda bij haar eerste duikles.

Fotootje (2013-02-06 01:01) - Frank

Kuta, Bali



*Chris (2013-02-10 16:37:23)
Leuke foto ! Frank en mijnarda*

Op weg naar Gili Island (2013-02-06 22:03) - Frank

Hallo allemaal powerboat naar de Gilli . 4 x 250 Pk



Nog 1 week (2013-02-06 22:18) - Erik



Volgende week, om deze tijd (22:10 uur) ben ik bijna in Kuala Loempia. De tussenstop op weg naar Bali. Vertrokken om 12:00 uur. Met Malaysia Airlines. (Alle tijden in NL tijd)

Ivm het Indonesische eten zou ik ... (2013-02-06 22:43) - Erik

Frank,
Ivm het Indonesische eten zou ik 21 wc-brillen meebrengen.
Ik heb ze gekocht maar er passen maar 18 in de koffer.
Of ik moet jouw skischoenen thuis laten, dan kan ik er 20 meenemen.
Elke dag een verse bril wordt dus niet mogelijk.
We zullen helaas 3 dagen met 1 bril moeten doen,
Of je moet op je Bali Sandalen willen waterskiën dan hebben we maar 1 dag een probleem.
Vraagje: Jij hebt toch wel jouw gereedschapskist uit NL meegenomen, want zonder de recombralivisatietang wordt het vervangen van de bril bijna onmogelijk.
Erik



Intussen op Gili eiland (2013-02-11 09:21) - Frank

Lokale taxi



[1]

En Mijnarada's duikleraar



[2]

Kapper (2013-02-12 23:22) - Frank

Ben ook naar de local kappers
gegaan. 4 stuks.
Iedereen moest het beter doen. Bij
knippen is er niet bij. Dus het werd
korter en korter.
Maar zat huwelijksaanzoeken
gehad.

Gr. Frank
Verstuurd vanaf mijn iPad



Waterskie-en (2013-02-12 23:25) - Frank



He Erik,
ook jij kan hier waterskiën
6 x 250pk.

Kapper II (2013-02-12 23:38) - Frank

Mijn haar was te lang dus ik vroeg aan de locale van de diving school waar ik toch al mee zat te babbelen.

Waar kan ik mij haar laten knippen.

Geen problemen doet Ketut wel even.

Oké schaar en kam en een krukje onder de boom. No to short zei ik nog. No problem.

Maar voor dat ik het wist waren er 4 Ketut (ze heten hier allemaal Ketut, Made, of Gede), en ieder zag wat om het maar voor de Blanda te perfectioneren. Dus de schaar en kam ging van hand tot hand.

Ook hier verstaan ze het vak van bij knippen niet.

Zie het resultaat: Lekker fris. En het koste niets toch maar 50000 rupia gegeven.

Maar als mijn vrouw het niet mooi vond, mocht ik terug komen. Doe ik mooi niet.

Ik zei: she like it. Make me younger

Gr. Frank (Verstuurd vanaf mijn iPad)



Erik (2013-02-12 23:44:11)

Gelukkig kan je na 4 kappers, je zonnebril nog wel dragen. Van Gogh was minder gelukkig.

Slamat Pagi Erik (2013-02-13 14:38) - Mijnarda

Slamat Paggi Erik, welkom in Azië en de mooie airport van Kuala Lumpur.

Je kan je snowboots, sjaal, warme ondergoed en winterjas wel uit doen. Slippers aan en korte broek.

Goede reis gehad en nog een beetje geslapen of heb je alleen Films gezien?

We zien je morgen in Kuta. Met een Bintang Besar.

Frank en Mijnarda

Reis deel 1 (2013-02-14 01:02) - Erik

De reis, Deel 1 Schiphol - Kuala Lumpur. Vol goede moed naar boven bij het station Hoofddorp voor de trein naar Schiphol. Stom, stom, stom Er lagen nog 2 vlokjes sneeuw en dus aangepaste dienstregeling.

Gelukkig stop de connexion bus ook op het station. En die heeft geen last van sneeuw en rijdt iedere 10 minuten. Inchecken ging prima en het verzoek om beetje ruimte om me heen was ook al geen probleem. Links naast mij twee plaatsen direct aan het raam. Rechts 4 plaatsen vrij.



[1]



[2]

Was wel achter in het vliegtuig en de plekken waren ook voor de steward(essen). Na opstijgen ben ik maar achter het raam gaan zitten - voor alle duidelijkheid binnen achter het raam.

Heb nog getracht met de steward te praten, maar die liep steeds weg. Nog gewacht of de automatische piloot ook nog naast me kwam zitten. NIET gezien!

Als eerste een echte Malaysian lunch. Bruin bolletje met goudse kaas.

Stukje schwarzwaldertorte. En rijst met vis.

Dacht even dat ik verkeerd ingestapt was. Maar de kleding en kledinginhoud van de stewardessen was duidelijk Maleis. Vanaf het moment van vertrek wordt de Maleisië tijd aangehouden: 17:00 uur NL tijd gaat het licht uit en gaan we slapen. Vlak voor de landing 04:00 Maleisië tijd kregen we nog ontbijt. En dit keer wist ik wel zeker dat ik goed zat: Rijst met garnalen in hete sambal saus. Jawel echt heet. Heerlijk en de dag moet nog beginnen.

P.s. Wel nog met plastic mes en vork en geen stokjes. Zullen ze wel doen voor de Malaynesen, die niet gewend zijn aan scherpe messen en vorken hihhi

Kim (2013-02-14 05:23:24)

Ben blij dat je het eerste federate feh gel hebt doorstaan zonder stokjes en een taalbarriere, maar Ik beloof je dat gaat nog wel gebeuren!!! Ik kan zelfs nu na 4 maanden rijst (per korrel) met stokjes eten en mijn gebarentaal is geperfectioneerd tot het uiterste!!! Misschien een baan als doventolk haha!!! Zie je volgende week pap!! Geniet er maar alvast van...

Erik (2013-02-14 01:04:26)

Had gedacht de rijst, broodje en taart met stokjes te eten

Kim (2013-02-14 05:25:31)

Oh damn deze telefoon wil alles in het Engels vertalen, dus sommige woorden zijn abra ca dabra!!!

Tussenstop (2013-02-14 01:07) - Erik

Omdat ik toch achter in vliegtuig zat, heb ik nog geholpen met loskoppelen van de caravan.

De caravan is van de automatische piloot.

Frank (2013-02-14 01:17) - Mijnarda

Geweldig Erik

Werd al wakker van de plons in zee vanmorgen.

Dus het was een caravan

Gr. Frank



Uit Facebook: 14 februari via mobiel - Erik Nederveen

Op vliegveld van Kuala Lumpur. Dacht dat F1 circuit van Maleisië ergens anders lag. Vliegveld auto's en karretjes rijden allemaal links. Hebben allemaal een zwaailicht en denken daardoor dat ze allemaal voorrang hebben. En dan gas op de plank. Bovendien zie ik sommige karretjes al 4 keer langskomen zonder lading of aanhanger.

Uit Facebook 14 februari -Erik Nederveen

14 februari

Als links toch voorrang heeft, kan je rechterraam net zo goed dichtplakken — bij [International Airport Kuala Lumpur](#).



Reis deel 2a (2013-02-14 03:57) - Erik

Deel 2 Kale Loempia - Denpasar

Nog in KL wachten op het vliegtuig. Van 0 (koud) naar 25 graden (zweeten). Zit nu aan de koffie. En die kunnen ze hier niet maken. Jakkiebah. De refill is gratis waarbij het kopje weggehaald en heel erg gekrompen terug gekomen is. Ik kijk uit op het vliegverkeer. Op het vliegveld rijden de voertuigen links en erg hard. En omdat ze allemaal een zwaailicht hebben neemt iedereen voorrang. Lamp is meer voor de versiering. Wagentje 32 is al 4 keer langsgekomen zonder lading of aanhanger. Oefent voor de F1 van Maleisië?

Koffie (2013-02-14 07:05) - Mijnarda

Erik mijn fout. Ze hebben in Azië altijd koffie van gisteren. Als je koffie van vandaag wilt hebbenmoet je morgen komen.
Gr. Frank

Reis deel 2b in the plane (2013-02-14 10:17) - Erik

We hadden nogal wat turbulentie. En net op het moment dat de Malaypurser mij het eten aangaf. Dat polohemd kan meteen in de was. Eten naar KL was luxer. Nu een snelle hap. En het bestek wordt ook kleiner. Wat te denken van deze lepel:



Die heeft onze huisarts ook, maar dan voor andere doeleinden. En wij steken onze pen achter het oor. Tzarina heeft een betere plek

Let op achter het naambordje van haar linkerborst. Vraag me af of de rechterborst ook een naam heeft. Maar niet gevraagd. Je zit al snel in het gevang in Batavia!

14 februari op Bali (2013-02-14 15:36) - Erik

GEEN lieve valentijnsbrieven. Ben je 1 dag weg en al vergeten. De paashaas zal jullie dit jaar zeker overslaan**ALLEMAAL!**

Aankomst op het vliegveld: eindeloze rijen voor een visa en stempeltjes. En dat bij de eerste hitteaanslag als je net uit een aircovliegtuig stapt. Totdat Een Douane Balinees ineens naast je staat en je voor 10 euro langs alle rijen weet te loodsen.

Nog geen 2 minuten en je bent er langs. > Kor-uppies.

De taxibnees van het hotel staat er en brengt je zonder problemen langs trekkende en zeurende collega's.

Het ritje door Kuta: Spannend door linksrijdend verkeer en miljoenen brommers links en rechts. Politie staat zinloos op fluitjes te blazen en mijn chauffeur toetert elke 10 seconden. Naar hij zelf zegt om gezien te worden.

Nu even wandelen bij 30 graden om 22:00 uur. Zweet me gek. Bij straaterras voor 1,99 euro mihoen met garnalen gegeten. En ook nog te gek lekker. De bintang voor 2,40 Euro is duurder.

Oh en het bad is waterbesparend maar dan voor Indomannen M/V. Ben nog aan het uitzoeken hoe mijn goddelijke lichaam daarin gaat passen. Ook met 20 kilo minder gaat het niet.

Nog even over het bad. (2013-02-15 13:57) - Erik

Hoteleigenaar: "graag veel van deze gasten, heb ik aan eind van het jaar minimale waterrekening". Dus eigenlijk ben ik ook nog goed voor het milieu.

He ... en ik kan de kranen op afstand met mijn voeten bedienen.

Is wel een leuke oefening. Beweeg ik een beetje extra in bad. Ik ga net zolang oefenen, zodat ik over 4 weken een "pisang" met de tenen kan pellen.



Regen (2013-02-15 14:07) - Erik

Frank en Mijnarada hadden de vakantie geboekt MET regengarantie. Is gelukt bij het avondeten. We eten nu bami goreng "soep". Gelukkig heeft mMard haar padi gehaald inclusief reddingswemmen kunnen we vanavond toch nog naar het hotel.

Boen-doek (2013-02-15 14:27) - Frank

Omdat het toch regent, zijn we de kelner maar een beetje Indo aan het leren. Hij kan nu BoenDoek zeggen.

Gevraagd door hem wat het betekend, hebben we het uitgelegd.

En nu wat is een boen-doek in het Balinees LAP.

Erik ligt nog onder de tafel in een deuk. Wij gaan naar huis. Halen m morgen wel op

Dennis Dekker (2013-02-16 20:51:12)

Beste Frank en Marjolein, Ik heb al geprobeerd om jullie te mailen maar helaas werkte het e-mailadres dat ik van jullie heb niet meer. Na even op internet te hebben rondgekeken heb ik jullie toch kunnen vinden :-). Gaat alles goed met jullie? Ik hoop dat jullie mij nog kennen van de verkoop van jullie woning. Samen met een vriend ga ik wellicht op vakantie richting Bali en/of Thailand. Nu ben ik benieuwd of jullie misschien tips hebben. Ook kan ik helaas de website van jullie woning op Bali niet vinden. Kunnen jullie dit naar mij mailen? Met vriendelijke groet, Dennis Dekker (Van Jaspers-Van Diepen)

Ketut (2013-02-16 03:33) - Erik

Ik begrijp dat Ketut een veelgebruikte naam is hier. En als je fantasieloze ouders hebt heten je broer en zusjes ook ketut. Ketut1. Ketut2. etc...

Night market (2013-02-17 04:40) - Erik

Gisteravond op naar de night market van Kuta. 8 MINUTEN lopen van ons hotel.

Kuta bestaat uit heel veel kleine steegjes en een paar middelgrote straten. Behalve veelal eenrichtingsverkeer zijn er geen regels. En de chaos is compleet. Ook in de ministeegjes. Mede door vele brommerKetuts.

Elke winkel of hotel heeft een security man buiten staan. Veelal met veel koper, tressen en een zwaai(licht) zaklantaarn. Maar bovenal een fluit. Deze security ketuts menen in de chaos ook nog het verkeer te moeten regelen. Ze fluiten er heftig op los en springen levensmoe zomaar tussen het drukke verkeer En waarom en de logica.? ... Wij weten het niet.

De weg hebben we aan menig security ketut gevraagd. En evenzoveel antwoorden resulteerde in evenzoveel tegenstrijdige richtingen. Na anderhalf uur lopen en 25 vrolijke fluiters hebben we het maar opgeven. De night market was niet te vinden.

Wel herkende Frank ineens een hotel van vroeger waarnaast de beste saté Ketut van Bali en omstreken, inclusief de Melkweg, op straat zijn stokjes verkocht. Ze waren inderdaad astronomisch goed en we hebben er 3 keer 10 opgegeten: beef, kip, en schaap.

In NL als ik schapen zie dacht ik aan shoarma. Vanaf nu zie ik ook saté in de wei lopen!

Het ontbijt (2013-02-17 04:44) - Erik

Het ontbijt: In dit hotel hebben er een keuze ontbijt. Twee niet ge-toos-ste plakken toast brood met A gekookt ei;

B gebakken ei;

C gepocheerd ei;

D roerei.

Of nasi goreng met 1 heel doorzichtig schijfje komkommer.

Om mijn anorexia te overwinnen en ook gezonde groente binnen te krijgen ben ik over gegaan op de nasi met komkommer.

Over de koffie zegt Frank: als je de verse koffie van vandaag wilt, moet je morgen terugkomen. Oh er is ook een kan met "vruchtwater" die op ruim 5 meter naast de fruitboom gestaan heeft.

"Busje" heeft ons weggebracht (2013-02-17 05:34) - Erik



Wij zijn even losgelaten voor een frisdrankje op het terras, maar worden straks weer opgehaald en teruggebracht naar huize Zonnebloem.

Beetje veel regen (2013-02-18 08:57) - Erik

Vandaag verhuisd naar Ubud.

Na het inchecken in het hotel rondrit met de taxi in Ubud. Ook naar de Agung krater geweest. Helaas in dikke mist. Dus de krater op de tast bekeken.

Op de weg naar beneden REGEN.

En zoals Frank zegt: ik kan je daar een kort verhaal over vertellen. Heb je vandaag nog een paar uur over.



Door alle regen zag je de weg niet... (2013-02-18 09:35) - Frank

Door alle regen zag je de weg niet.

Dus vroeg Erik aan de taxidriver: are there big holes in the road ?
Zegt de taxidriver: Sir we never lost a car.

Dus een rare vraag

waar zijn we nu (2013-02-19 00:57) - Erik

<http://www.gayatribungalow2.com>

We blijven 3 dagen in de bergen in het dorp Ubud.

Rituelen (2013-02-19 02:39) - Erik

De Balinezen dragen (ook de mannen) een bloemetje achter hun oor.

Om niet uit de toon te vallen, maar wel als NL herkenbaar te zijn, zou een van de lezers een bossie tullepe kunnen sturen?

Ook zie je soms een rijstkorrel op het voorhoofd. Lukt ons niet. Wij gebruiken "Uncle Ben rijst droogkokend"



Op de markt in Ubud (2013-02-19 04:54) - Frank



Freek Hoogland (2013-02-24 14:34:28)

Kan je wel met die kleine vrouwtjes, groeten Freek

Dit is ook Bali (2013-02-19 11:25) - Erik



MOOI HIER.
Kali (riviertje) achter het
hotel.

Dagje Ubud (2013-02-19 11:55) - Frank



Dagje Ubud

Uitzicht vanaf de hotelkamer (2013-02-20 03:36) - Erik



*Jan (2013-02-22 18:39:05)
Top!*

Gili (2013-02-20 04:18) - Frank



Hotel Ubud (2013-02-20 04:21) - Frank



[1]



[2]

Me slaapkamer (2013-02-20 08:49) - Erik



Bali style.
Mooi he?

Middag fruit hapje (2013-02-20 08:57) - Erik

- 1 Limoen.
- 2 Pisang.
- 3 Ook lekker.
- 4 Nog lekkerder.
- 5 Bijzonder lekker.

geen sambal bij!



Mooie plekjes (2013-02-21 00:52) - Frank



[1]
44



[2]



[3]

[4]



Jan (2013-02-22 18:35:40)

Ben jaloers, het is alleen zo'n pest end vliegen... Nog op de motor daar?

Heb hier al nieuw werk gevonden (2013-02-21 07:32) - Erik

Volg de link:

[https://www.youtube.com/watch?v=dRHr1D3s5aE &feature=youtube_gdata_player](https://www.youtube.com/watch?v=dRHr1D3s5aE&feature=youtube_gdata_player)

Gesolliciteerd en meteen aangenomen. Ga zingen in de rijstvelden.

Jan (2013-02-22 18:34:34)

Lekker! wel zachtjes zingen!

Huisdier (2013-02-22 16:40) - Erik

Mijn huisdier is een "tjiktjak" (in het Balinees). = Hagedisje. Hij vangt de mugjes en vliegen en mag bij mij de Airco mee gebruiken.

Hij luistert al een beetje kan al lucifers apporteren. Morgen leer ik hem pootjes geven.

Jan (2013-02-22 18:36:11)

Sure!

Jan (2013-02-22 18:37:37)

Rookt ie ook?

Erik (2013-02-23 00:17:17)

Daarom eerst lucifers. Anders was ik begonnen met de blikopener.

Frank Bierlee (2013-02-24 00:20:13)

Ja, maar niet binnen. En alleen Balineese sigaretten. Krettek

Laat je horen (2013-02-23 00:49) - Erik

Lieve lezers.

Ook wei vinden het leuk om eens iets te lezen uit et sonnige en warme Nederland.

Dus druk op de "reply" rechts naast een berichtje. Vul je naam in en een leuk berichtje. En plaats het bericht.

Een simpel "he" maakt ons al blei.

En zoals je ziet een taalvoutje is niet erg.

Humoristisch mag ook want de enige balinese grap snappen we niet:

"komt een Duitser, een Nederlander en een Belg in Balinees restaurant binnen"
Zover komen ze en dan liggen ze rollebollend, schuddebuikend, gierend van de lach op de grond.

Dus laat van je horen, Mijnarda, Frank en ik-Er-ik

(2013-02-24 09:03:14)

I

Liesbeth (2013-02-24 12:25:03)

hoi lieve frank en Mijnar, een berichtje uit een koud Enkhuizen, er valt zelfs weer een beetje sneeuw.

Aan de foto's te zien genieten jullie weer volop. In mijn droom zie ik Jacco en mij op de strandstoelen zitten. Alles gaat hier zo zijn gangetje, druk aan het buiten sporten, en hebt daardoor volop energie.

Op het werk gaat het allemaal ietsje minder, ben benieuwd hoe het eind van het jaar er voor ons uit zal zien. Veel plezier nog en een dikke knuffel van Liesbeth

Laat j horn (2013-02-23 00:53) - Erik

vn trugkomnd op ht vorig bricht.

Mocht j t winig tijd hbbn laat j d ltr "e" gwoon wg.

Dat ontcijfrn w wl

Kim is er (2013-02-24 12:51) - Erik

Kim is over uit Australië.

Gezellig!

Uit Facebook 24 februari - Erik Nederveen

Op Bali in het restaurant met — met [Kim Nederveen](#).



Prik een visje mee (2013-02-24 14:13) - Erik

Deze lag op het stand. Had zijn eigen vorkje meegebracht



Gecko (2013-02-25 09:20) - Erik

Frank: het verschil tussen een hagedis en een krokodil. Een krokodil zal niet ondersteboven op het plafond lopen.

Verhozen naar t noorden (2013-02-25 09:33) - Erik

<http://www.gede-homestay.com/dutch/index.html>

Nieuw hotel (2013-02-25 12:51) - Erik

Vanmorgen om 9 uur vertrokken naar ons nieuwe hotel in het Noorden van Bali.

Eerste stop bij Balinese dansen net boven Sanur. Indrukwekkend.

Daarna korte stop. Gezien hoe de Luwak koffie maakt. Mijn oma had koffiemolen tussen de knieën en dat was al een aparte smaak. De Luwak eet de bonen en na de vertering wordt van de uitwerpselen koffie gemaakt. Heel duur.

Ben nu eigenlijk nieuwsgierig hoe Douwe Egberts zijn koffie maakt. Denk dat ik maar over ga op thee.

Volgende stop Tahoe restaurant langs de weg. Alle gerechten mogelijk als er maar tahoe in zit. Lekker!

Ook nog een 2e culturele stop bij de tempel Pura Ulun Danu in de bergen aan het Dratan bergmeer.
Ook heel erg mooi.

Daarna naar het hotel want de 5 zat al in de klok en dus Bintang time. Foto's worden geupload als de 5 weer uit de klok is.

Rob (2013-02-25 21:37:15)

Heb eindelijk het vakje reply gevonden , Hoi Erik vermaken jullie je nog een beetje ?

Erik Nederveen (2013-02-26 01:22:14)

@rob het is hier geweldig.

Uitzicht (2013-02-26 10:53) - Erik

Vanmiddag beetje regen. Maar wel aangename temperatuur.
En onze bungalow. Direct aan zee!



[1]



[2]

Jan (2013-02-26 17:49:25)
TOP!

Jan (2013-02-26 17:52:01)

Hoe lang blijven jullie daar rond banjeren.... de IMC jaarvergadering wordt zeker gemist?

Jan (2013-02-26 17:54:56)

Over de koffie: Kopi Loewak Een kop Kopi Loewak

Een loewak Kopi Loewak of Civetkoffie is de duurste koffie ter wereld. De hoge prijs wordt niet veroorzaakt doordat de gebruikte koffiebesen zelf zo zeldzaam zijn, maar door het zeer speciale productieproces. Kopi is het Indonesische woord voor "koffie" en Loewak is de lokale naam voor deze civetkatachtige die de rauwe rode koffiebesen eet.

[1] Productie De koffiebes wordt verbouwd op plantages. Hier wordt deze gegeten door de loewak, een civetkatachtige. Het vruchtvlees wordt verteerd, maar de pit blijft intact en passeert het maag-darmkanaal. Door fermentatie krijgt deze zijn geliefde exquise smaak. De pitten worden hierna teruggevonden in de ontlasting van de loewak. De pitten worden vervolgens gewassen. Om de smaak zo veel mogelijk te behouden, worden de pitten meestal licht geroosterd. Aangezien de ontlaste besen moeilijk te vinden zijn, is de prijs zeer hoog en heeft de koffie een exclusief karakter. Het product komt onder andere voor in de Filipijnen (waar het Kape Alamid genoemd wordt), in Vietnam, in Zuid-India en op de Indonesische eilanden Sumatra, Java, Bali en Celebes. Per jaar wordt slechts zo'n 200 kg Kopi Loewak geproduceerd. Sommige van de kopi loewak-boeren bieden een mengeling van arabica en robusta boon aan.

[2] [bewerken]Prijs Kopi Loewak kost door het zeer intensieve productiekarakter 200 tot 600 dollar per kilo. Er bestaat een Vietnamese variant waarbij de bonen van in het wild levende civetkatten worden verzameld; deze kost 6,600 dollar per kilo. De Universiteit van Florida heeft een manier ontwikkeld om het fermentatieproces chemisch na te bootsen, zodat de koffie fabrieksmatig (dus goedkoper) kan worden geproduceerd. Deze variant, Coffee Primero, is in prijs vergelijkbaar met reguliere koffie.

Dat je het weet: duur bakkie!

Op de scooter (2013-02-28 01:11) - Erik

Gisteren 2 scooters gehuurd en via de bovenkant naar het westen gereden. Hier merk je langzaam de moslim invloeden. Van het moderne vrolijk en kleurrijke kom je in het meer behoudende. Gesloten kleding en veel minder mensen en op straat. Moskeen en minder bedrijvigheid: vrachtverkeer, scooters en autos. Heel aangenaam als je probeert aan de linkerkant van de weg te overleven.



Bali Disksjoo (2013-02-28 15:55) - Erik

Gezellige jembee avond met het lokale blanke trio: de Bintangs.
Links: Lampje. In het midden: neon-lampje. Rechts: spaar-lampje



Erik (2013-03-01 11:15:46)

Later hoorden we dat er nog een bandlid was. Maar zoals de naam al aangeeft, die kon niet komen: Hallo-geen-lampje

Trix (2013-03-04 22:31:12)

Hè broer en nichtje. Leuk om te lezen hoe het met jullie gaat. De mannen hier zijn op wintersport.

Kim binnenkort weer naar Australië ? X

Jan (2013-03-05 14:57:30)

:-)

Maart

Verplaatst (2013-03-05 07:51) - Erik

Vrijdag vanuit Lovina via de noord en oostkust naar het visserplaatsje Padang Bay.

In Padang Bay tickets geregeld voor de fastboat naar de Gili's. Zaterdag nog in PB en zondag om 09:00 vertek naar Gili Tarawangan.

11:32 aankomst. Het is hier heel mooi. Gevoel op bounty island aangekomen te zijn. En ook het hotel is luxe: Bale Sampang. Om jullie lekker te maken volg de link: <http://www.balesampangbungalows.com/>

Op dit eiland ook een leuke avondmarkt met eettentjes op straat waar je voor 10 cent een saté stokje koopt. En voor 1 euro nasi goreng eet. Hier een plaatje van de 3 gilil:



Frank (2013-03-05 09:57:53)

Ook hier voor een ticket altijd in Bali "babbelen" normaal kost een retour 1.200.000 rp. Is met wat babbelen voor 500000 rp is heel wat saté en Bintang voor dat verschil.

Jan (2013-03-05 14:56:08)

Selamat makan

Snorkeling trip (2013-03-05 10:08) - Mijnarda

Enkele foto's van de snorkeling trip met schildpadden, vliegende vissen en heel veelvingerig zo uit het handje te voeren

Snorkelen (2013-03-05 10:17) - Frank



Image Post (2013-03-05 10:18) - Frank



Zoveeel (2013-03-05 10:19) - Frank



Snorkelen (2013-03-06 00:09) - Frank



Terug naar Bali (2013-03-08 03:04) - Erik

Dinsdag nog een boottrip gemaakt om te snorkelen en de 2 andere Gili eilanden te zien.

Op Gili Air nog koffie gedronken en een wandeling gemaakt.

Omdat Frank een glasbottom boot gehuurd had, een mooi uitzicht op de flora en fauna van de zee. Heel veel gekleurde visjes en ook zeeschildpadden gezien.

Op donderdag kwam een eind aan ons bezoek aan de Gili's. Dus de fastboat (soort rondvaartboot maar dan met 5 * 250 PK buitenboord motoren) terug naar Bali.



Op Bali stond Dewa met de taxi op ons te wachten. Door de verkeersdrukte naar het westen van Bali. Frank en Mijnarada afgezet bij het geboekte hotel.

Daarna zijn wij met Dewa op zoek gegaan naar een passende slaappleats. Hele dure maar ook backpackers hotels gezien.

Na 2 uur zoeken besloten terug te gaan naar het hotel waar ik gestart was op Bali. Kim en ik zitten nu dus in hotel Sorga in Kuta.

Hier zijn veel winkels en kan Kim kleding en toiletartikelen goedkoop aanvullen voor haar terugreis naar Australië.

Voor het eerst na bijna een week beginnen mijn darmen ook weer tot rust te komen. Ik ben daardoor iets afgevallen. Maar nog steeds van grote afstand herkenbaar. Ik kan ook nog niet als bedelaar langs de weg gaan zitten. En op het strand willen ze me ook nog steeds als walrus terug in zee rollen.

Nu nog een paar mooie zonnige dagen en dan woensdag naar Kuala Lumpur.

Jan (2013-03-12 15:18:59)
:-)

Daglicht (2013-03-09 02:57) - Erik

Omdat we hier net onder de evenaar zitten: begint de dag rond 06:00 uur en gaat de zon ook om 18:00 uur onder. Er is geen schemering.

Ook staat de zon recht boven ons bolletje. Dus zoek je schaduw onder een boom, hou je schaduw.

De zon is dichterbij en je bent binnen een mum van tijd (weer opnieuw) verbrand.

Het is zelfs aangenaam als de zon even achter een wolkje kruipt.

Omdat we nog wel in het regenseizoen zitten hebben we flinke regenbuien meegemaakt.

In de laatste 3 weken is hier meer gevallen dan 3 herfstmaanden in Nederland. Maar Het zijn korte en heel heftige buien, meestal in de namiddag en avond. De ochtenden waren meestal droog en regelmatig zonnig.

De luchtvochtigheid is wel heel hoog. Zonder zon krijg je het wasje niet droog. De was die wij afgeven (28 cent voor 1 kilo) is normaal binnen 6 uur terug, nu trachten ze de was droog te strijken, waardoor de was soms 2 dagen onderweg is, en toch nog klam terugkomt.

Jan (2013-03-12 15:16:06)
Alles beter dan hier...

20.000 km van huis (2013-03-10 04:47) - Erik



En ja Wij hebben het NL journaal op de tv in onze homestay. En ze praten niet balinees maar gewoon Nederlands. Zelfs de nieuwslezer zit op dit kanaal niet in een sarong. Wel op alle andere zenders.

Hans Kristel (2013-03-12 14:43:23)
Ik kijk niet meer naar het nieuws, alleen maar koud en crisis.....

Plavond stucen (2013-03-10 04:47) - Erik

In de grote supermarkt waren ze het plavond aan het stucen en schilderen.

Bij het eerste rooster gebeurde dat netjes. Rooster eraf, schoonmaken. Kleine gaatjes vullen, schilderen en rooster erop schroeven.

Rooster 2 eraf. Het hele gat dicht plamuren en rooster erop.

Rooster 3 4 5 ... Rooster eraf en meteen het gat dicht stucen.

Resterende roosters meteen dicht schilderen.

En dat in de tijd die Kim nodig had om 2 broeken en truitjes te kopen.

Weer in Nederland (2013-03-10 13:10) - Frank

Wij zijn weer in Holland. Een snijdende kou en een temperatuur van 0 graden. Kwamen van 30 graden.

Openhaard is aan, thermostaat op 28 graden.

Erik jij heb altijd in Bali mijn advies en raad op gevolgd.

De laatste advies :

BLIJF DAAR..... KOM NIET TERUG.

JE HEBT HIER NIETS AAN JE SARONG,

Als het zo door blijft gaan tot kerst dan komen we volgende week er weer aan.

Groet frank en Mijnarda



Hans Kristel (2013-03-12 14:42:33)

Jammer dat het alweer op is Frank !

Jan (2013-03-12 15:16:34)

Erik, Frank heeft gelijk.....

Vorbereiding neypi day op Bali (2013-03-11 10:24) - Erik

Vanmorgen wandeling door de winkelstraten. Heel vreemd om klokslag 12 behalve taxis geen auto meer op straat.

En spoedig kwamen de eerste poppen voor de optocht op straat. Omdat de poppen gedragen worden op een honingraat van bamboestokken hebben ze de hele weg nodig.

En behalve de souvenir winkeltjes gingen alle andere winkels rond 14uur dicht.

We hebben nog snel een paar boodschappen gedaan. Wel een paar plakjes Gouda kaas van 200 gram gevonden, dat zelfs voor Nederlandse prijzen schrikbarend duur is. Omgerekend 8 euro!

Morgen is alles dicht en mogen wij ook het hotel niet verlaten. Geen tv, geen internet, en minimaal stroom.

Zodat de geesten ons niet kunnen vinden.

Hans Kristel (2013-03-12 14:41:25)

Deze geest heeft je gevonden ! Maar ik heb alleen maar goede bedoelingen. Ziet er gezellig uit, geniet nog maar, hier is het rond de nul graden op het moment.

Jan (2013-03-12 15:16:59)

En ook zachtjes praten...

Goudse kaas (2013-03-12 16:08) - Frank

Ja, Erik logisch dat echte Hollandse jonge kaas duur is.

Moet snel ingevoerd worden. Belegen en oude kaas is goedkoper.

Maar als je klapper eet in Nederland (zie foto) is ook veel duurder dan op Bali.

Eet wat het land je biedt.



Crocs (2013-03-13 13:20) - Erik

Op weg naar huis maak ik een tussen stop van 2 dagen in Kuala Lumpur.

Zittend in een restaurant op straat volgende observatie:

Locals: teenslippers of crocs

Toeristen: Jezus sandalen of teenslippers van leer.

Oudere toeristen: bootschoentjes

Duitsers: duidelijk Birkenstock

Obers: allemaal crocs



Ikke dus (bootschoenen) en een ober (crocs).

Kuala Lumpur (2013-03-13 13:20) - Erik

Omdat het hier ook wel eens regent maar onder het afdak eten.



En de vaat moet ook gewassen worden
Gewoon op straat.

Kwaala loempoer (2013-03-13 13:43) - Erik

Vanavond na het eten en rondje gelopen. Eerste indruk:
KL is een stad van enorme tegenstrijdigheden.
Super luxe hotels naast vieze stalletjes op straat.
Hoog geslote moslim vrouwen en burka mannen tussen straathoertjes op
paalhakken en de korste minibroekjes.
Oude omawinkeltjes versus prestigieuze supermooie en hoge kantoorpanden.
Schone groene buitenwijken en een vies stinkend centrum.
Heel vreemd maar moet je meegemaakt hebben.

Morgen vroeg lopen naar China Town en heb gezien dat ik prima centraal zit.
Dus de Petronas Towers neem ik ook morgen mee.

Wie kent dit nog (2013-03-13 14:29) - Erik



Hans Kristel (2013-03-17 21:50:44)

Ik ken het nog, maar wel uit een heel grijs verleden.

Kuala Lumpur (2013-03-13 15:27) - Frank

Eric jij hebt de grote miljoenen stad gauw gezien! Zit je wel in Kuala L..

Die wij kennen is modern en schoon opgeruimd en ja met grote gebouwen, veel auto's en brommers, en China Town het oude Maleisië met eettentjes, bedelaars en winkeltjes, en markten wat er ook mag zijn. Nu veel plezier daar en gelukkig (?) gaan je laatste daagjes in.

Groetjes Mijnarda

Airco (2013-03-13 15:50) - Erik

Heb een lief klein hotelkamertje van 2 bij 2 bij 2, met daarin een full size airco. Ben na de reis even gaan rusten en in slaap gevallen.

Heb de airco toch maar uitgezet nu ik ineens mijn eigen ijsblokjes kan plassen.

Stadswandeling (2013-03-15 03:20) - Erik

In 1 dag: China Town, India quarter, Skytower, Petronas Towers



en s avonds geeten op de Thai market.



En dat bij 35 graden in de stad. Versleten voeten, drijfnat polo hemd en schuim tussen de billen.

Laatste dag (2013-03-15 03:20) - Erik

Goed geslapen. Rustig ontbijtje: brood met jam omdat de maag weer even niet mee doet na het Thais eten van gisteren.

Ik probeer iets langer de kamer te houden.

Om 16 uur naar vliegveld met monorail en skytrain.

En dan wachten op de vlucht naar Schiphol om 23:45.

Na de drukke dag gisteren rustige dag vandaag.

Nog even en dan (2013-03-15 11:37) - Erik

Boeren belegen.

4 weken geen echte NL kaas is wel afzien

Frank (2013-03-16 16:07:11)

Erik, goede reis gehad ? Koud he ? Was de kaas de kou waard? Gr. Frank

Hans Kristel (2013-03-17 21:49:05)

En.....the eagle landed ?



Ben weer thuis (2013-03-19 14:28) - Erik

Ja, er lag thuis inderdaad een heerlijk stuk boeren belegen kaas. Ervan genoten. Maar nu bijna op.

Ik heb de hotel kamer 4 uurtjes langer mogen houden en ben om 16:00 met de monorail naar "Kuala Lumpur Sentral" gegaan. Kosten 30 eurocent. Daar de Skytrain naar het vliegveld genomen.

Daardoor was ik veel te vroeg en moest met de koffer blijven lopen. Ben lekker op een bankje voor het vliegveld gaan zitten. Heb iets gegeten en om 20:45 inchecken.

We hadden iets vertraging maar waren toch op tijd op Schiphol.

Heb voor het eerst een paar uurtjes kunnen snurken (volgens mijn buurvrouw) in een vliegtuig. Het snurken heb ik goed kunnen maken door voor haar de tas met belastingvrije drank uit het vliegtuig te dragen. Voor iedereen met kromme gedachten ... heb de flessen vol en ongebruikt terug gegeven!

Voor een doorgebakken Baliganger is het heel koud in Nederland. Maar weer thuis zijn compenseert de kou.

Bali heeft een diepe indruk op mij achtergelaten. Een mooi land met heel erg veel cultuur. Een heel groen eiland, met lekker en goedkoop eten. Lieve en vriendelijke mensen. Mooie stranden en rijstvelden.

Ik dank Frank en Mijnarda die ons (Kim en mij) rondgeleid hebben waardoor wij op plekjes geweest zijn die ik niet gevonden zou hebben.

En Kim voor de vele en diepzinnige maar ook leuke gesprekken die we hebben gehad.

**Het was geweldig,
Kim, Frank en Mijnarda dank voor de gezelligheid.**

De weblog laat ik nog even staan Maar... (2013-03-19 14:42) - Erik

De weblog laat ik nog even staan.

Maar zodra ik tijd heb maak ik van de weblog, de facebook entries en de fotos een compleet verslag.

Dat zal terug te vinden zijn op www.nederveen.eu. Waar ik ook binnenkort wat meer fotos van de reis zal plaatsen.

Voor alle lezers: ik hoop dat jullie genoten hebben van de verhalen en de grappen.

En hopelijk voor jullie een reden om ook een Bali te bezoeken. De reis is iets duurder, maar de hotels en het eten erg goedkoop. En ga dan ook even op de Gili eilanden kijken. De fastboot erheen is (als je Frank laat handelen) betaalbaar en je krijgt er een stukje paradijs voor terug.

Sampai bertemu lagi (tot ziens)

Frank (2013-03-19 19:32:42)

Erik, we willen jou en ook Kim bedanken voor de gezellige dagen in het mooie groene warme Bali. We hebben gezien dat je ook heel er van het eten en de mensen kan genieten. Je zorgen om je dochter en hoe jullie van elkaar genieten als vader en dochter. Pakt niemand je meer af. Erik als alles mee zit gaan we volgend jaar weer 3 maanden naar Azië.

Je zegt het maar Dit maal met Joke? Houden contact Gr.Frank

Bijna op (2013-03-20 22:21) - Erik



De kaas is bijna op