



Weblog rondreis Ecuador

2009



Stond op WWW.NEDERVEEN.EU/WEBLOG



July

Hallo allemaal (2009-07-23 23:16)

Dit is de start van de weblog over onze reis door Ecuador.
Kim, Juliette en Annick

juul (2009-07-24 22:55:10)

vet tof! we hebben er zin in!

Jezus (oftewel Juul der zus) (2009-07-25 21:13:33)

Nou, dan trap ik maar af: Goeie reis, genieten en heel weer terug! Ps. We gaan je niet als verassing ophalen hoor in Madrid ofzo.....

jezussie (oftewel Juul der zusje) (2009-07-27 09:29:24)

Lekker gaan genieten van jullie gave reis! Wel balen van jullie bagage, als je je onderbroek binnenste buiten doet kun je hm nog wel een dag of 2 aan!!!!

Reisinformatie (2009-07-23 23:18)

Informatie:

25 juli 2009

19:10 - 21:40 Schiphol naar Madrid - Vlucht LA8021

26 juli 2009

00:15 - 07:20 Madrid naar Quito - Vlucht LA1733

Terug

20 augustus 2009

21:20 - 17:50 (21 aug) Quito naar Madrid - Vlucht LA1730

21 augustus 2009

19:20 - 21:50 Madrid naar Schiphol - Vlucht IB2041

nog 2 dagen (2009-07-23 23:43)

Ja, en dan gaan we eindelijk!!!



Schiphol - Vertrek (2009-07-26 10:18)



Voor meer foto's

www.nederveen.eu/Schiphol/index.html



Geland (2009-07-26 19:12)

SMS 15:05 (NL tijd)

Wij zijn aangekomen maar Juul en ik hebben onze tassen nog niet.

Nog maar even afwachten.

Goede vluchten gehad en het waren er toch 3!

Yeah, vakantie kan beginnen.

Hopelijk wel met kleren.

Kim

Hostel (2009-07-26 19:18)

SMS 17:32 (NL tijd)

Nou zijn nu bij ons Hostel, maar de spullen hebben we nog niet.

Hebben al aangifte gedaan en ze bellen ons.

Zo even achter de verzekering aan. Komt goed!

Kim

Cursus Spaans (2009-07-27 16:39)

Hey hallo,

Alles goed met jullie in Nederland?

Wij zijn gisteren aangekomen en hebben ons al een beetje gesetteld. Ondanks dat juul en ik de tassen helaas niet hebben. We hebben al wel de verzekering gebeld en dat komt dus wel goed. We zitten nu in een hostel genaamd The green garden. Echt super gaaf hier! Net lekker ontbijt gehad met alkles erop en eraan. We genieten dus met volle teugen en gaan zo dadelijk al beginnen met de spaans cursus.

Ik heb niet zoveel tijd meer, want ik moet nog even naar het vliegveld bellen en dat doe ik via skype!!

Laat zo snel mogelijk weer wat horen. Let niet op de taalfouten, want het toetsenbord doet het niet zo goed!!!

Dikke knuffels vanuit het mooie ecuador.

Oh ja we hebben gehoord dat het walvis seizoen is dus we in deze weken ook walvis spotten. Heb ik nu al onwijs zin in.

Binnenkort ook naar de vulkanen en de evnaar: jaja we hebben het mooi getroffen her. Echt helemaal top hier.

Nou daaaaaag

Bagage gevonden (2009-07-28 07:44)

Juul en Kim hebben de tassen.
Gelukkig!

Zitten nu na een wandeling aan de cocktails.

Dolle (2009-07-28 12:46:22)
Super !!

Joke en Erik (2009-07-28 19:30:45)
Geweldig, nu kan de vakantie echt beginnen. "creencias", Papa en Joke



Op Spaanse les (2009-07-28 19:34)

Wij zijn op vakantie in Ecuador....estamos de vacaciones en Ecuador.

Wij zijn op Spaanse les en leren Spaans te spreken ...estamos tomando cursos de español para aprenderlo y hablarlo.

Wij vinden de Spaanse restaurantjes en terrassen erg gezellig..Los restaurantes y terrazas españolas nos parecen muy lindas

Ons Hostel (2009-07-28 19:51)

Heet dus secret garden
<http://www.secretgardenquito.com/>

of type by Google - secret garden en quito -

Gert & Trix (2009-08-16 10:33:56)
Hoi Kimsalabim, Leuk om je avonturen te lezen/volgen. Vervelend dat je ziek was, maar je hebt nu wel hoogte-doping gedaan, dus je loopt iedereen eruit, straks thuis. Begrijpen dat je nog lekker een weekje gaat relaxen. veel plezier, XXX Gert/Trix/Tom/Bob

Augustus

We leven nog hoor! (2009-08-03 06:54)

Hola allemaal!

Nou moeder natuur kan je af en toe wel ff neerhalen zeg!

Hoogte ziekte is niet tof kan ik je vertellen maar nu heb ik al zin in mijn hartloopronde in Nederland want wat hebben wij een rode bloedlichaampjes gekweekt de afgelopen week!

ff korte opsomming van wat we allemaal hebben gedaan;

Quito spaanse les; we kunnen het nu een Pocito (Bogito zeggen we ook wel want het is nog steeds beroerd)



Oja onze bagage.. ik heb de truck gedaan met het omdraaien van mijn onderbroek maar was toch niet zo lekker.. op het vliegveld hebben ze gewoon de verkeerde wagen met tassen in of uitgeladen wat resulteerde in een rij van zo'n 50 man zonder bagage en 50 stuks bagage die niet in Quito hoorden... op het vliegveld hadden ze gezegd dat ze zouden bellen als de bagage er was; uhuh!

De volgende dag hebben we een taxi gepakt naar het vliegveld om te checken of onze spullen er al waren; en die stonden al keurig op ons te wachten! waren we toch wel erg blij mee!!

We zijn op de evenaar geweest en ik heb een certificaat gekregen, omdat het me lukte om een ei op een spijker te laten balanceren!

Erg leuk en bizar die evenaar!

Na Quito zijn we naar een briljant hostel gegaan op 3800 m hoogte om de Cotopaxi (vulkaan van 6000 m) deels te gaan beklimmen

ff ter verduidelijking de hoogste berg in Europa is 3800 meter hoog!

dat was echt hell! ik weet nu hoe het voelt om naar zuurstof te snakken!

echt niet tof! maar wel erg mooi en de 5000 meter kan weer van mijn lijstje afgestreept worden! ik heb vervolgens wel een dikke middag in mijn bed gelegen met knallende koppijn! daarna in bad gelegen met uitzicht op de boosdoener (was toch ook wel weer erg leuk!)

Vandaag zijn we bij een vulkaankrater meer geweest ook wel weer echt tof!

Nu zijn we in Banos wat op de helling ligt van een actieve vulkaan! Spannend!

Morgen gaan we lekker een spa dag doen; ze hebben hier veel thermale baden dus daar gaan we ff lekker van genieten!

Nou dat was ff het saaie stuk nu komt het leuke verhalen stuk!

Het reizen in de bus gaat ongeveer zo; ze kennen hier geen tijdschema, dus je loopt gewoon een terminal op en schreeuwt zo hard je kunt waar je heen moet en dan komen ze je vanzelf halen en brengen ze je naar de bus. Deze bus is al ingeladen met kippen die met hun pootjes aan elkaar zijn gebonden (en worden vervolgens al levend op het dak gegooid) en de schapen gaan het bagageruim in. Dan is de bus pas echt vol als er mensen bijna uit de deuropening vallen heel gezellig allemaal!

Ze vieren hier bruiloften per 8 met het hele dorp en omgeving erg gezellig en ook wel weer lachen om het zwakke geslacht; Indiaanse vrouwtjes die met hun laveloze mannen over straat leuren (en dan zijn de mannen in dit geval het zwakke geslacht; ze kunnen echt niet tegen drank!

Water op de evenaar stroomt recht naar beneden en daarnaast naar rechts of naar links....

We nu in Banos

Eindelijk zonder een taxi te nemen uit eten durven te gaan 's avonds omdat het best spannend is op straat na 10 uur 's avonds!

Ik heb nog geen grote spinnen gezien gelukkig en geen rare dingen; alhoewel ik niet zo goed weet waar het stuk bot vandaan kwam in mijn soep van gisteravond. (maar ik ben nog niet aan de race dus het zal wel goed zijn!)



Ik ben op het vliegveld ben gecheckt op Mexicaanse griep; ik heb het niet (zeggen ze).

Ecuador is erg goedkoop en dat is toch wel weer erg leuk na een avondje uit eten (en dan 5 euro te moeten betalen!)

Nou dit was het wel weer voor zo even!

We hebben weinig kans gehad om op internet te kunnen maar de komende dagen gaat het wel weer lukken!

Ik zal morgen ff kijken of ik wat foto s op internet kan zetten!

Dikke smakkerd Juul

P.s Tigo, Cas en Liam dikke smakkerd extra natuurlijk

Erik (2009-08-04 10:23:25)

Wat een geweldige ervaringen. Have fun

Relax ochtend (2009-08-04 21:43)

Hey Hallo,

Daar ben ik weer!!!

Juul en Annick zijn nu aan het canyoningen! (of zoiets).

Ik ben niet mee gegaan, want ben de laatste paar dagen een beetje last van mijn buik, maar ja even rustig aan doen en dan kan ik er weer tegenaan.

Heb lekker een beetje een relax ochtend voor mezelf.

Als het goed is gaan we vanmiddag met paarden de berg op. Nou ja vulkaan - die nog steeds actief is.

We weten alleen niet of het doorgaat, want hier in Banos regent het erg veel en dan kunnen we niet paardrijden!

Ach ja mocht dat niet lukken dan huren we mountainbikes of we gaan lekker naar de thermaal baden hier.

Echt bizar hoor. Onderaan de vulkaan liggen deze baden en ze zijn echt druk bezocht omdat ze misschien wel helende krachten zouden hebben.

Morgen gaan we al erg vroeg op pad naar Puyo. Dit is in de jungle en gaan we wederom de berg beklimmen en op zoek naar enge beesten en avontuur!!! Ik hoop dat mijn buik zich dan alweer een beetje gekalmeerd heeft, want anders moet ik een sapje drinken wat uit een bepaalde boom komt!

Ik heb dit al geprobeerd en het is echt te ranzig!!!! maar ja het heeft wel geholpen dus.....

Ook willen we donderdag naar Riobamba, omdat je daar op een trein kan zitten en kan genieten van de natuur. Nou mogen we waarschijnlijk niet meer boven op de trein zitten omdat een toerist een paar weken geleden ook op deze trein zat, (nou ja zat - hij stond) terwijl de trein onder een tunnel doorging en ja dat paste niet helemaal. Details hou ik jullie bespaard!!!

Dus blijven we waarschijnlijk een dag langer in Banos of in Cuenca! Dat zal dus ook onze volgende stop zijn. We moeten nog even overleggen, maar dat horen jullie snel genoeg!!



We hebben het nog erg naar onze zin en zien echt van alles hier.
Toch ben ik stiekem ook wel blij als we richting kust gaan. De hoogte is leuk, maar niet als je een beetje last hebt van hoogte ziekte!!!!
Maar ja ben er nog niet zo beroerd aan toe als onze kamer genoot, die ligt nu al twee dagen in het ziekenhuis, omdat hij salmonella heeft.

Ik hoop dat bij jullie ook alles goed gaat en dat jullie misschien wel iets beter weer hebben dan wij hier in banos!!
Ach ja dat krijg je als je bijna in de amazone bent. We kunnen ook niet alles hebben. Hahaha Het is echt helemaal top hier. De tijd gaat veel te snel!!!
Nou tot binnenkort,
Kimmie

jezussie (oftewel Juul der zusje) (2009-08-05 08:39:57)
Lekker hoor allemaal, maarreh wat is canyoningen????

CUENCA (2009-08-08 13:31)

Vanmorgen 0:10 uur telefoongesprek:

Alles is OK, ze zitten sinds gisterenmiddag in Cuenca (dat is flink naar het zuiden).
De treinreis - op het dak - is niet doorgedaan, uit beveiligingsoverweging is dat niet meer toegestaan.

Dinsdag worden ze opgehaald in Cuanca om het kinderdorp van plannederland te bezoeken. Zie voor meer info: www.plannederland.nl

De bergen en het binnenland zijn nu gezien en woensdag gaan ze richting zee waar Juliette, Annick en Kim de rest van de vakantie willen blijven.
Uitrusten op het strand!
Erik



Buenas dias! (2009-08-10 23:14)

Nou we hebben weer veel te veel te vertellen maar ik zal jullie niet vervelen met een langdradig verhaal hier komen de anekdotes!

- canyoning is abseilen van een waterval (de hoogste was 30 meter! jeehaa!)
 - paardrijden was nogal spannend aangezien mijn paard viel tijdens het galopperen... niets aan de hand op wat blauwe plekken na is er niets aan de hand! Myrthe je had me iets eerder moeten waarschuwen!
 - de Amazone was te leuk!
 - Cuenca is echt een hele leuke stad en we ontmoeten heel veel leuke mensen dus een en al feest!
- Kortom we vermaken ons erg goed!

Sorry voor het korte berichtje maar ik heb dit mailtje nu al 3 keer geschreven en word steeds van internet afgegooid! zonde van mijn / onze kostbare vakantie tijd!

Dikke vette smakkerd voor iedereen!
Dikke kus Juul

jezussie (oftewel Juul der zusje) (2009-08-11 07:59:56)
Nou 't klinkt allemaal super!!! Maaruh als de comp. iets liever is... een paar foto's misschien???

Yvonne (2009-08-13 00:00:32)
hai kind van ons, jij laat je toch niet van het net afgooien, dat kan alleen maar mij overkomen haha.
Jullie verhalen zijn weer spannend en de foto's erg mooi! Ben best wel een beetje jaloers op jullie hoor maaruh hoe is het met de enge beesten afgelopen ??? Het telefoon gesprekje tijdens onze vakantie vond ik gezellig, lekker om te horen dat het goed gaat met jullie!
Groetjes aan de meiden, dikkekus van je mams.

Yvonne (2009-08-13 00:10:06)
Nou had ik je toch echt een bericht terug gestuurd maar dat was na een minuutje foetsie, lijk jou wel Juul !
Dikke kus en groetjes van je mama.

Feestdag (2009-08-11 10:25)

Via SMS:

Hey,
Hier bij ons alles goed.

We hebben lekker een keertje gefeest gister met de mensen die we hebben leren (dat zijn er nogal wat).

Nu zijn we lekker aan het relaxen, want het is hier een nationale feestdag en niet zoveel te beleven. Maar dat geeft niet zo'n dagje is ook wel lekker tussendoor.

Morgen naar die familie van het foster parents kindje!! echt zin in!



Juul is nu foto's aan het uploaden op de site. (ik heb vrij weinig bereik met mijn telefoon)
kimmetje

ikke (2009-08-13 14:50:21)

Dag feestbeesten, Goede tips voor het voetbalfeestje, dank daarvoor. Bleek echter dat er zo goed gespaard is vorig seizoen dat het weer low budget gaat worden... Zou je dat nu wel doen naar de kust??? daar is het lekker weer enzo(en hier niet echt), en het lijkt me toch niet de bedoeling om uitgerust terug te komen... toch? Wat vieren ze vandaag dan? CARNAVAL??? Nou veel plezier nog en tot laters x needje

Foto (2009-08-11 10:29)



Reacties gevraagd (2009-08-11 10:41)

Familie, Vrienden, Lezers,
Kom met reacties. Het is leuk om ze te krijgen en om te zien wie de weblog volgt.
Is simpel: Ga naar "... reacties". Typ naam en text en "verstuur reactie"
Bericht niet geldig voor trouwe blogger: Je Zus !!!! (TOP)



*juuls paps (2009-08-11 14:04:16)
top .. stelletje "Ecuadoriaantjes" gr uit Lelystad*

*juuls paps (2009-08-11 14:10:18)
stelletje "equdoriaantjes" gr uit Lelystad zon 30 graden.!!*

*Ellen Witt - Gerritsen (2009-08-11 14:23:54)
Hey, ik volg jullie hoor!! Super leuk! Ik zal kijken waar ik de 22e een berichtje achter kan laten op schiphof!
haha! Veel plezier nog, geniet ervan! Liefs uit 's-Heerenberg*

*juul (2009-08-11 19:47:47)
leuk*

*juul (2009-08-11 19:51:33)
leuk, echter kan nog niet volgen hoe e.e.a. werkt geen categorie geen reacties..?!!*

*juul (2009-08-11 19:52:09)
Juul, zegt leuk..?!!*

*Erik (2009-08-11 21:09:46)
Voor Juul, Je kan meerder catagorien definieren. B.v. voor vrienden, voor familie, etc.. Heb ik bewust niet gedaan. Vandaar GEEN CATEGORIE*

*Yvonne (2009-08-12 21:08:01)
Hallo, hallo hier een berichtje uit Lelystad. Nou jullie zijn lekker vakantie aan het vieren! Gr. Jezus & mama*

*Ton Rövekamp (2009-08-14 22:05:14)
Jullie zijn een paar echte levensgenieters mooie reis maken jullie weer he geniet er maar van groetjes uit Oosterhout*

Uploads van Juul (2009-08-11 22:23)

[gallery]



Yvonne (2009-08-12 21:09:56)

Nou om dan maar even te reageren: ziet er leuk uit!

jezussie (oftewel Juul der zusje) (2009-08-13 08:51:12)

SODEJU, ziet er best gaaf uit zeg!!!!

niels (2009-08-13 23:47:56)

Ziet er goed uit wat jullie doen, ik moet ook maar eens zoiets ga ondernemen. Veel plezier nog!



juuls paps (2009-08-16 13:10:33)
leuk he..! gr uit Lelystad 30 graden

Aan Zee (2009-08-14 00:40)

14 aug 0:05 NL tijd – Even kort bericht:
We zitten aan zee in Porto Lopez.
Morgen walvissen kijken en snorkelen.
Weer niet zo heel erg mooi, hopelijk veranderd het nog.

erik (2009-08-15 00:22:46)
Informatie van andere NL backpacker over Peurto Lopez. Leuk verhaal Greetz Erik

erik (2009-08-15 00:23:05)
<http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/pekingeend/1/1213486080 /tpod.html>

juuls paps (2009-08-16 18:37:32)
leuk, maar ik zie geen ..reactie

Walvissen (2009-08-16 23:42)

zaterdag 19:33 (ECU time)
joehoe!!
Volgens mij hebben jullie beter weer als ons hier! Het is wel warm maar de zon zit achter een dik wolkenpakket!
Erg jammer! Maar zal onze pret niet drukken!
Tot vrijdag!
Dikke kus Juul

p.s we hebben gisteren bultrug walvissen gezien!

juuls mam (2009-08-17 09:52:09)
Hai meiden, inderdaad het is hier mooi weer, er wordt zelfs meer dan 30gr verwacht deze week ! Wat zal dat mooi zijn geweest om die walvissen van zo dichtbij te zien..... maar de natuur is ook bijzonder mooi, als we er maar oog voor willen hebben! Ik ben heel benieuwd wat jullie nog meer gaan beleven. Heel veel plezier deze laatste dagen! Groetjes en een dikkekus voor jullie. Yvonne.

Dolle (2009-08-17 11:26:53)
Het is hier veel te mooi weer ! Kim, je hebt er goed aan gedaan om in deze periode niet in je huisje te zitten, want het is boven heeeeeeeeeeeel warm. Voor de rest alles oké en de weblog is heel leuk om te volgen. Blijven schrijven !! Groetjes, Dirk

jezussie (oftewel Juul der zusje) (2009-08-18 10:12:49)
Jeohoe, hier nog even een reactie vanuit het OHHH ZO ZONNIGE LELYDORP. Wat gaaf zeg dat jullie walvissen hebben gespot! Geniet nog maar even lekker van al het moois maar kom dan maar weer gauw terug, niet alleen Tigo vraagt naar je ook Liam roept steeds om Tante Juul!!! Liefs



Onderweg naar Quito (2009-08-19 09:54)

18 aug 20:29 (NL tijd)

Zijn nu onderweg naar Manta.

We pakken daar morgen overdag, de bus naar Quito (11 uur reizen).

Kim

hou die zon vast daar! (2009-08-19 19:21)

Ons laatste dagje in Manta! Jammer de bammer!

Morgen om 7 uur de bus naar Quito! Dat wordt echt een monsterrit maar mooi om nog even naar buiten te kunnen koekeloeren! Dan gaan we lekker eten in Quito en dan weer naar huis!!

Overmorgen avond jullie tijd hopen we op Schiphol te zijn! Als we dan nog leven na twee dagen reizen! haha!

We hebben het enorm naar onze zin gehad alleen jammer dat de zon ons een beetje in de steek heeft gelaten de laatste week! Het is overigens wel erg warm dus dat scheelt!

Vandaag zijn we naar een vismarkt geweest om 7 uur s'ochtends! heel gaaf heb een hamer head haai vastgehouden en ze hadden echt zulke grote zwaardvissen niet normaal!!!! heel apart dat die beesten hier rondzwemmen!

Ik zie jullie vrijdag! dikke vette smakkerd van mij!

Juul

juuls mam (2009-08-19 19:37:11)

Ha die Juul , leuk weer wat van jullie te horen en wat fijn dat jullie het zo naar de zin hebben gehaden ja aan alles komt eens een eind ! Ook ik heb vandaag een kleine grote vis hier gehad,eentje die de hele dag van alles met een grote grijns op het potje heeft gedaan JOEHOE!!!! Dus tante Juul hij heeft je heel wat te vertellen.

Meiden een hele goeie terugreis gewenst en tot vrijdag ! dikke kus en groetjes, Yvonne

oh jee TAS explosie (2009-08-19 19:53)

hey hallo,

Ik zie dat juul net ook al een berichtje heeft achtergelaten dus jullie weten dat we een behoorlijke trip voor de boeg hebben, maar ja ik hoop alleen maar dat mijn tas dat gaat overleven!!! ik moet het vanavond nog allemaal in zien te pakken en vrees dat mijn tas op behoorlijke spanning zal staan.

Nou ja heb dan in ieder geval weer leuke accessoires voor in mijn nieuwe huisje!! ach ja ik sta zelf ook nog steeds een beetje onder spanning. Mijn buik is helaas nog steeds niet helemaal gekalmeerd, maar dit heeft de pret niet kunnen drukken hoor!! Toch juul? de cocktails waren best lekker!!

Nou mensen super bedankt dat jullie onze site hebben bijgehouden (dank je Papa) en ons zulke lieve berichtjes hebben achtergelaten. Had graag nog meer foto's willen uploaden, maar ja het blijft Zuid Amerika en daar staat alles op de relax stand

(wat betreft tijd in ieder geval) maar ja gelukkig is het juul gelukt om in ieder geval een paar foto's erop te zetten
Nou zie jullie snel en een dikke knuffel van kimmie

Annemiek (2009-08-19 21:48:42)

Hoi Kim, (en de rest natuurlijk) Anouk wil i.p.v. het dolfinarium liever met je mee op vakantie, die walvissen leken haar ook wel wat !!!! Neem vrijdag maar een lekkere borrel op dit ouwe wijf en dan gaan we weer snel samen koffie drinken. Toch wel gezellig dat je weer thuis komt hoor. Groetjes Annemiek

Voor de sterke maag (2009-08-20 16:13)



Typisch Ecuador.
Liefs Kimmie

Terug op Schiphol (2009-08-22 11:52)



Voor alle foto's van aankomst op Schiphol:
<http://www.nederveen.eu/Ecuador IV/index.htm>

juuls mam (2009-08-22 22:19:05)

Gelukkig weer heelhuids thuis.....wat zagen jullie er moe maar ook tevreden uit ! Vanavond weer in je eigen bed Juul mmm dat is is het aller-fijnste. Fijn dat jullie er weer zijn meiden en Kim ik hoop dat je snel weer opknapt met of zonder dat bijzondere drankje ! Groetjes Yvonne.