

Fietsvakantie naar Parijs en terug

Dinsdag 23 mei t/m zaterdag 3 juni 1995

Inhoud

23 mei Hoofddorp - Breda 102 Km	2
24 mei Breda - Mechelen (B) 120 Km.....	4
25 mei Mechelen - Geraardsbergen 80 Km	5
26 mei Geraardsbergen - Abscon 117 Km (met Bergen).....	7
27 mei Abscon - St.Quentin 80 Km.....	10
28 mei St.Quentin - Compiègne 87 Km	14
29 mei Compiègne - Chantilly 80 Km - Parijs - Calais	16
30 mei Calais - Koksijde (B) 89 Km	19
31 mei Koksijde - Cadzand Bad (NL) 80 Km	22
1 juni Cadzand Bad - Scharendijke 71 Km	24
2 juni Scharendijke - Wassenaar 92.5 Km.....	27
3 juni Wassenaar - Hoofddorp 42 Km.....	28

23 mei Hoofddorp - Breda 102 Km

Vanmorgen om half tien vertrokken. Meteen al pech; de ketting van Erik eraf, Km-teller zat los, etc.

Koste al met al zo'n drie kwartier. Verder ging het gelukkig prima. De route was prachtig. Je komt op plekjes waar je anders nooit komt.

Bij Leiderdorp werden we bij een zigeunerkamp aangevallen door een hond. Gelukkig doet het de achtertassen geen pijn.

Rond half een hebben we bij een cafeetje aan de Rottemeren een lunchpauze gehouden. We hadden toen al de eerste 50 Km erop zitten.



Cafe aan de Rottemeren

De rest van de route ging o.a. langs de molens van Kinderdijk en na drie veerpontjes kwamen we om half vijf volledig uitgedorst aan in Dordrecht. Meteen weer op een terras natuurlijk. Door de mooie straatjes van Dordrecht en weer een prachtige tocht tot aan de Moerdijkbrug waar we gestopt zijn bij een camping.

De kampwinkel en het restaurant waren gesloten, maar op de hoek was nog een café open. De halfdronken eigenaar heeft nog een soepje en een patatje voor ons gemaakt, want zijn vrouw liep met een schattig klein grijs poesje rond, die met een flesje gevoed moest worden. Vroeg slapen en vroeg weer op.

ROUTE: Hoofddorp - Leiderdorp - Zoeterwoude - Benthuizen - Zevenhuizen - Ouderkerk ad IJssel (Pont 1) - Krimpen ad Lek (pont 2) - (Molens van Kinderdijk) - Oud Alblas - Papendrecht (pont 3) - Dordrecht - Moerdijkbrug.



24 mei

24 mei Breda - Mechelen (B) 120 Km

Vroeg vertrokken, de Moerdijkbrug over en bij een bakker verse broodjes gekocht. In een bushuisje lekker opgegeten. De hele weg wind tegen.

In Breda nog wat extra zakjes extra gekocht. In België meteen over de grens koffie gedronken, lekker in het zonnetje.

In de middag werd het wat minder, het begon zelfs te regenen.

De camping bleek toch wel erg ver en moeilijk te vinden in Mechelen.

Uiteindelijk door een Belg op een bromfiets, een oude dame op een brommer en een wielrenner naar de camping geloodsd. Douchen op de camping kon alleen tussen vijf en zeven 's avonds. Pech net te laat. Als uitzondering mochten we de volgende ochtend om half negen douchen.

We moesten samen met een ander Hollands stel op een afbraakveldje staan. Het heeft de hele avond geregend. Even dachten we dat de tent niet waterdicht was.

In de kantine een enorm bord spaghetti weggewerkt. Erik hoorde op de radio dat Ajax de europacup gewonnen had, toch nog even een biertje daarop drinken.



ROUTE: Moerdijk - Breda - Kersel - Meer (Belgie) - Hoogstraten - Rijkevorsel - Oostmalle (schuilen in een garage) - Eindhoven (route gemist 5 Km om) - Pulderbos (broodjes en Sinas in een bushuisje) - Viersel (langs de Nete) - Lier - Duffel - Mechelen - Hofstade (Camping).

25 mei Mechelen - Geraardsbergen 80 Km

's Morgens vertrokken in de zon. Eerst weer terug naar de route. Heerlijk koffie gedronken op een terras in Steenhuffel. Via de 'Leidekensroute' naar Aalst. Vanaf hier langs de Dender. De eerste klim bij Teralfene (alternatief voor slecht stuk fietspad langs de Dender).



Jaagpad langs de Dender bij Aalst

Erik wilde dolgraag een pizza eten en in Ninove zagen we een Pizzeria. Jummie!

Na de pizza verder langs de Dender fietsen en opeens.. regenen en regenen. Schuilen onder een brug. Op advies van een paar oudjes die ook onder de brug stonden te schuilen doorgereden naar een camping een stukje verderop waar ze ook trekkershutten of jeugdherberg kamers hadden. Druipend en lekkend van de regen kregen we na wat heen en weer getelefoneer de laatste kamer.

Alles uitgehangen in de kamer aan de zes stapelbedden. Later zagen we dat er een droogtrommel op de camping aanwezig was, dus alles daarin.

Eten ging helaas niet in het restaurant want het was afgehuurd voor een feest. Heerlijk gedoucht en prima geslapen in twee van de zes bedden.

ROUTE: Mechelen - Londerzeel - Steenhuffel (leidekensroute) - Opwijk - Baardegem - Aalst (langs de Dender) - Liedekerke - Ninove - de Gavers (camping).



26 mei Geraardsbergen - Abscon 117 Km (met Bergen)

In Geraardsbergen eerst naar een fietsenmaker. De spaken van Eriks fiets laten aantrekken. De fietswinkel lag helemaal boven in het dorp, hartstikke steil naar boven.. Redelijk snel gerepareerd.

Langs de Dender verder gereden. Bij Twee Akkers / Deux Acren begint de taalgrens en wordt ook het fietspad bar slecht. Vanaf Lessines beginnen de Vlaamse Ardennen en dus vanaf hier ook de bergen.



Vlak voor Tournai / Doornik werden we begeleid door twee Belgische jongens die ons tot aan een restaurant in Tournai de weg gewezen hebben. Daar gestopt om een croque monsieur en spaghetti te eten en een heleboel drankjes weg te werken.

Daarna het spoor bijster geraakt. Franse Belgen zijn soms echte eikels. Als je ze naar de weg vraagt kijken ze je aan of ze water zien branden en sturen je vervolgens de verkeerde kant op. Borden waar je heen moet staan er niet, of om de hoek, achter een boom, hopeloos.

Terecht gekomen op een landweg vol modder en stenen, en natuurlijk een lekke binnen en buitenband. Natuurlijk nergens een fietsenwinkel te ontdekken en die we uiteindelijk vonden hadden nog een band van voor de oorlog. Dankzij de reparatietechniek van Erik gewoon verder met plakkers in de buitenband en een nieuwe binnenband.



Restaurant in Tournai. Veel eten maar nog meer drinken

Na de Franse grens tijd voor een camping, maar nergens en nergens iets te vinden, ook geen restaurant of supermarkt. Doodmoe en bezweet pas om acht uur een hotel met restaurant gevonden. Deze Kms tellen dubbel. De kok heeft een speciaal maal voor ons bereid, een salade vooraf en daarna een enorme biefstuk met frites, en een flesje wijn erbij. Doodmoe zijn we in bed gevallen.



Eindelijk, drinken, eten, bad, en slapen na 117 Km

ROUTE: Geraardsbergen - Lessines (begin van de bergen) - Frasnes - Herquegies - Maulde (3x kruisen van TGV) - Tournai - Rongy (franse grens) - Rumegies - Warlaing (geen camping !) - Fenain (geen hotel) - Somain (hotel gesloten) - Abscon

27 mei Abscon - St.Quentin 80 Km

's Morgens eerste een nieuwe band gekocht in Denain, een dorp verderop. Hiervoor 8 km om moeten rijden. Het hotel waar we gelogeed hadden 'de Moulin D'or' was allervriendelijkst, nadat we vertelden dat we Amsterdam - Parijs aan het fietsen waren en hun hotel aan de Jacobsroute lag werden we uitgezwaaid door het hele café wat om acht uur al aan de Pastis en rode wijn zat.



Vertrek uit Abscon



Nieuwe buitenband in Denain

De rit ging prima, mooi weer en veel wind. In Cambrai nog op een terras Crêpes gegeten. Na Cambrai werd het aardig heuvelachtig. Langs de Abdij de Vaucelles waar de kerkmuziek over speakers klonk.

Weer moeilijk om aan eten en drinken te komen. Uiteindelijk in een klein winkeltje te Goey waar van alles verkocht werd, brood, beleg en limonade gekocht en op een bankje langs de Schelde (l' Escaut) opgegeten.

Verder langs de bron van de Schelde (niet gezien), en bij Ledins langs het Canal de St.Quentin. Gestopt in St.Quentin op een keurige camping de municipale. Bij de Intermarche boodschappen gedaan en zelf gekookt.

's Nachts liep al het gas uit de kookpit van Gert. De volgende morgen met de kookpit van de buurman koffie gezet.

ROUTE: Abscon - Denain (voor een nieuwe band) - Cambrai - Masmieres - Vendhuile (stopje) - le Catelet/Goey - Estrees - Joncourt - Levergies - Lesdin - St.Quentin



Abdij bij Vaucelles



Pauze in Goey aan de Schelde. De Schelde hier 50 cm breed. Ligt achter Joke tussen het riet



Woonkamer



en keuken op de camping in St Quentin

28 mei St.Quentin - Compiègne 87 Km

We hebben heerlijk kunnen slapen voor de prijs van 16 Franse Franc.
De hele weg in de stromende regen gereden. De spullen nog net droog in kunnen pakken. De regen begon meteen nog in St.Quentin. Na 50 Km gestopt in Muirancourt voor een warme chocola en koffie en een stokbrood met ham en kaas. In het cafe hebben we de gele regenhoezen voorzien van nieuw elastiek. Die hoezen moesten er echt om, om de boel een beetje droog te houden. Via Noyon waar we ons op de rotonde in de weg vergist hadden (2 km verkeerd) door de bossen -Foret de Laige- boven Compiègne.



Schuilen voor de regen in de boerenschuur

Vanaf St.Quentin maar een paar heuveltjes tegen gekomen.

Druipend van de regen in Compiègne hotel de Flandre in gedoken (3e hotel want de eerste 2 wilden ons niet), de fietsen droog in de garage en wij een lekkere warme douche.



Ondanks de hele dag veel regen, toch een feestelijk gevoel

Het was intussen droog geworden en we zijn de stad in gegaan want er bleek feest te zijn. Overall stonden kraampjes. Erg gezellig. Na een uurtje begon het vreselijk te regenen en te onweren en zijn we een pizzeria ingedoken. Daar hebben we ons werkelijk volgegeten. Daarna heerlijk op bed gelegen en een beetje TV kijken.



ROUTE: St.Quentin - Dallon (regen) - St.Simon-Annois - Cugny - Berlancourt - Bussy - Noyon (bossen) - Choisy du Bac - Compiègne (nog steeds regen)

29 mei Compiègne - Chantilly 80 Km - Parijs - Calais

's Morgens heerlijk ontbeten in hotel de Flandre. Op het station gevraagd hoe laat de treinen van Chantilly en Parijs vertrekken. We zouden de trein van 12:30 uit Chantilly moeten hebben. In een razend tempo door de bossen van Compiègne richting Chantilly. De alternatieve Jacobsroute naar Parijs gevolgd tot Rully. Vanaf dat punt zelf de weg gezocht door Senlis naar Chantilly. Bij Senlis nog 2 Km parallel gereden aan de autoroute van Lille naar Parijs. Door het bos van Chantilly aangekomen bij het kasteel.

WE HEBBEN HET VERSTE FIETS PUNT VAN DE ROUTE BEREIKT !



Camera beslagen



Het is een prachtig kasteel en Chantilly is een leuk plaatsje. We zijn er doorheen gefietst, fotootjes gemaakt en tegenover het station wat gegeten en gedronken. Daarna met de fiets in de trein naar het Gare du Nord. Een heel gedoe; op het laatste moment werd omgeroepen dat de trein op een ander perron aankwam. Gelukkig zijn er altijd aardige mensen die helpen met die zware fietsen.



Chateau de Chantilly (het slagroom kasteel)

WE ZIJN IN PARIJS MET DE FIETSEN !!! WE HEBBEN HET GEHAALD !!!

Op het station buiten in het zonnetje een milkshake van McDonalds genomen.

In de trein naar Calais oorlog met conducteur, de fietsen mochten mee toch gelukt omdat we gezegd hebben we de nachtboot naar Engeland moesten halen.

In Calais aangekomen om acht uur, een hotel genomen waar de fietsen

de kamer mee mochten, erg gezellig. Heerlijk mosselen geeten en daarna doodmoe zoals altijd naar bed. Het Bonzai Hotel tegenover het station.

ROUTE: Compiègne - Bos van Compiègne - St.Sauveur - Nery - Rully - Bray - Balagny - Senlis - Avilly - Chantilly - RER naar Parijs - Trein naar Calais



de
niet
dat
op



In Parijs voor het Gare du Nord

30 mei Calais - Koksijde (B) 89 Km

Vanuit Calais eerst zoeken naar een fietsenmaker voor de schoenen van Erik, daar was een plaatje en schroef uitgevallen.

Dwars door de stad zoeken naar de weg. Zoals gewoonlijk stonden de borden weer achter bomen, om de hoek, etc.

Maar toch via de badplaatsen over de D119 en de Route Nationale (doodeng met autos die met 140 Km langsrijden) naar een grote Auchan voor een nieuw kookpitje, we konden nergens een andere krijgen.

In Duinkerken aan de boulevard een reuze sandwich gegeten.

Via de Panne (Belgie) naar Koksijde waar we een mooie camping vonden.



De Frans – Belgische grens

De eigenaar had net alles verbouwd en liet het allemaal trots zien.
Zelf gekookt op het nieuwe gaspitje en daarna als toetje op de boulevard een warme chocolade gedronken.
Toch wel koud geworden, dus snel in de warme slaapzak.

Die avond ook de was gedaan omdat er ook een droogtrommel was. Maar helaas deed die nieuwe trommel het niet en heeft de vrouw van de eigenaar de was in haar 'droogkast' gedaan en de volgende ochtend voor de tent gezet.



ROUTE: Calais - Gravelines - Syntrhe (Auchan) - Dunkerque - Bray-Dunes - De Panne (B) - Koksijde



Camping in Koksijde



We zijn weer er in België

31 mei Koksijde - Cadzand Bad (NL) 80 Km

Een mooie rit door allerlei dorpjes. Het was koud dus even stoppen om een warme trui aan te doen. Op een terras in Oostende met uitzicht op de haven warme chocolade en een appeltaart genomen.



Verder langs de badplaatsen en het zonnetje kwam door. Over de enorme lange boulevard van Knokke gefietst, langs het Casino. Op een terras koffie met crepes en kaaskroketten gegeten. Even aan het zeewater gevoeld br.. br..

JOEPIE we zijn weer in Nederland. Even een foto maken bij het bord.

Daarna een camping gezocht in Cadzand-Bad. Een postkantoor overvallen en een supermarkt.

De fietsen beginnen te kraken, maar wij ook; pijn in de schouders, knieën, etc. Maar volhouden, nog 200 Km.

Lekker chinees gegeten met een wijntje en een biertje.

's Nachts erg koud maar niets van gemerkt in de warme slaapzak. Goed geslapen alleen wakker geworden door een stel dronken lawaai papagaai Duitsers. Ze werden daarna ernstig door de campingbaas toegesproken en konden na een grote mond de camping verlaten.



ROUTE: Koksijde - Nieuwpoort (de slag bij ..) - Middelkerke - Oostende - De Haan - Wenduine - Blankenberge - Zeebrugge - Knokke - Retranchement (NL) - Cadzand Bad

1 juni Cadzand Bad - Scharendijke 71 Km

Te laat opgestaan, lopen keutelen en pas om 11 uur vertrokken. Wel heerlijk ontbeten met warme broodjes en eitjes.



ontbijt met NL eitjes

Werd weer koud onderweg dus snel de warme trui aan. Met de boot over gestoken van Breskens naar Vlissingen. Rillend van de kou van de boot gekomen en de regenjas extra aangetrokken.

Dwars door Vlissingen en Middelburg en gelukkig werd het warmer.

Over de Veerse gat dam. Nog even lekker gezeten voor een restaurant bij de Blanjaard voor de lunch. Langs de Langs de Roompot, over de stormvloedkering, langs Neeltje Jans.

Uiteindelijk op camping 'Het Karreveld' in Scharendijke neergestreken.

De haringen van de tent gingen bijna niet in de zeeuwse kleibinten klei. Maar met de hulp van de eigengemaakte hamer van de buurman lukte het wel.

Lekker toastjes gemaakt met een wijntje en een biertje.

Na ons opgefrist te hebben, zitten we nu in eetcafe 'Surf-Inn' te luisteren naar de heerlijke jazz muziek van Will Downing en Rachelle Ferrel en eten natuurlijk mosselen vissoep, stokbrood met kruidenboter, etc, etc.

ROUTE: Cadzand Bad - Cadzand - Groede - Boerenhol (let op de foto) - Breskens - Vlissingen - Middelburg - Vrouwenpolder - Stormvloedkering - Burg Haamstede - Ellemeet - Scharendijke





2 juni Scharendijke - Wassenaar 92.5 Km

Redelijk weer. Zonnetje maar een aardige wind en helaas weer tegen.
Over de Haringvlietdam. Lekker op en terras in Nieuwenhoorn warme chocola en thee gedronken. Via de veerpont in Maassluis richting Den Haag.



Maassluis

In Poeldijk een fruitwinkel leeg gekocht en opgegeten.
Bij Moeder en Rinus thee gedronken (die wisten niet wat ze zagen).

De plannen waren om op Camping Ockenburg te Kijkduin te overnachten, maar dit werd ons afgeraden bij de receptie; die vertelden dat het daar met Pinksteren een grote bende was met dronken Duitsers.
Wegwezen dus, dan maar richting Wassenaar.

Ook niet echt rustig daar, maar bij Wim en Ton in de tuin goed te doen.
Na een lekkere haring uit het dorp met een wijntje erbij even bijkomen. Daarna lekker eten in de Kikkertuin.
Werd erg koud dus snel in de warme slaapzak.

ROUTE: Scharendijke - Brouwersdam - Ouddorp - Haringvlietdam - Hellevoetsluis - Nieuwenhoorn - Rozenburg (pont) - Maassluis - Poeldijk - Den Haag - Wassenaar.

3 juni Wassenaar - Hoofddorp 42 Km

Heerlijk ontbeten in het zonnetje. Inpakken en wegwezen naar huis.



Duinrel bij Wassenaar

Erik had een nieuwe terugroute ontdekt en zo zijn we al stuiterend over de keien naar huis gereden. Denk toch dat die oude beter was.

Thuis aangekomen in de tuin met de beentjes op een stoel. Toch wel trots dat we het gehaald hadden maar ook dat we het gezond en wel gered hadden. Karen had lekker vlaai en koffie en bleef nog gezellig kletsen.

ROUTE: Wassenaar – Rijnsburg – Sassenheim – Lisse – Bennebroek - Hoofddorp